

Toespraak van Bruno Gröning op grammfoonplaat, september 1949

“Ieder ziek persoon moet zo gaan zitten, dat zijn lichaam vrij is.”

Verwijzing

Dit is een letterlijk schriftelijke overdracht van een toespraak, die Bruno Gröning in september 1949 op een grammfoonplaat heeft opgenomen.

Van taalkundige of grammaticale correcties werd afgezien, om de echtheid te waarborgen.

Opnames van toespraken van Bruno Gröning met zijn originele stem zijn verkrijgbaar op CD en kunnen onder het volgende internet adres worden besteld:

www.bruno-groening-stiftung.org

Toespraak van Bruno Gröning op grammfoonplaat, september 1949

“Ieder ziek persoon moet zo gaan zitten, dat zijn lichaam vrij is.”

Beste genezing zoekenden!

Ieder ziek persoon moet zo gaan zitten, dat zijn lichaam vrij is. Ieder genezing zoekende kan enkel ontvangen, als hij zich vrij maakt van zijn lijden. Van zijn lijden vrij maken betekent: Pas op, wat er op dit ogenblik gebeurt in jullie lichaam. Laat jullie lijden los! Geef mij jullie lijden; ik neem het aan! Luister naar jullie innerlijk, dan heb je alles. Het vreemde gevoel, dat jullie krijgen, dat is de genezing, wat betekent, u bent aangeraakt en de genezing gaat dan automatisch zijn gang. Gröning is een zender. En een ontvanger kan niets anders ontvangen, dan de zender uitzendt en zodoende zend ik jullie de Heilwelle (stroom van genezing).

Neem deze op, en als deze door heel het lichaam is gegaan, letten jullie dan weer op jullie lichaam, en wat er verder gebeurt. Laat er meerdere dagen overheen gaan. Ga bij jezelf te rade, concentreer je erop, wat er in je lichaam gebeurt. Ik weet, dat de genezing ook hier door de ether een groot succes kan worden.

Er is veel, dat niet kan worden verklaard, maar er is niets, dat niet kan gebeuren.

Ik wil niet nalaten, u ook dit nog op uw weg mee te geven: Voor zover u in behandeling bij een arts bent geweest, laat tot het einde nog een nacontrole doen door de arts!

Maar waarom genees ik?

Ook dit wil ik niet nalaten jullie te zeggen. Ik genees daarom, om de mensen weer op de ware goddelijke weg terug te voeren, omdat ik precies weet, dat hij zijn geloof, dit wil zeggen het geloof in God, heeft verloren. En daarom, omdat hij geen geloof meer had, werd hij slecht,

Toespraak van Bruno Gröning op grammfoonplaat, september 1949

“Ieder ziek persoon moet zo gaan zitten, dat zijn lichaam vrij is.”

en dit slechte is ook de ziekte! Dat is namelijk zo, dat velen helemaal niet weten, hoe zo'n genezing daadwerkelijk tot stand kan komen. Maar om jullie dit allemaal uit te leggen, zou te veel zijn, het zou te ver gaan, dat ik jullie dat in het kort niet kan verklaren.

Neem voorlopig mijn instructies maar aan, zodat jullie reeds dat zullen ontvangen, wat jullie nodig hebben, om gezond te worden.

Bron

Archief Bruno Gröning Stichting