

## Verwijzing

Dit is een originele schriftelijke overdracht van de toespraak van Bruno Gröning, gehouden op 17.10.1955 in Graz en op band opgenomen.

Er werd bewust geen rekening gehouden met taalkundige of grammaticale correcties, om de echtheid van de bron te waarborgen.

De kleine getallen, voorafgaand aan elk van de paragrafen, verwijzen naar de desbetreffende tracks van de toespraak-cd en dienen derhalve om de desbetreffende citaten gemakkelijker te kunnen vinden.

Meer door Bruno Gröning gehouden voordrachten, origineel gesproken zijn verkrijgbaar als CD, en kunnen via het bijgaande internet adres besteld worden:

[www.bruno-groening-stiftung.org](http://www.bruno-groening-stiftung.org)

## Toespraak van Bruno Gröning, Graz, 17 oktober 1955

“Nu alweer bijna 24 uur...”

1

Aankondiging: Wij luisteren naar Bruno Gröning, naar aanleiding van een bezoek bij familie Streif in Graz.

Bruno Gröning: Beste vrienden! Nu er weer bijna 24 uur zijn verstreken, denk ik, dat het nu tijd is om afscheid van jullie te nemen, om jullie ook enkele uren rust te gunnen, zodat jullie alles, wat ik jullie gisteren en vandaag meegegeven heb op jullie weg, dit des te meer te kunnen verwerken. Verwerken wil zeggen, dat jullie al mijn lessen, die ik jullie heb gegeven ook daadwerkelijk kunnen toepassen. Maar voordat de mens hiertoe kan overgaan is het noodzakelijk, dit eerst geestelijk te verwerken, zodat alles helder voor hem is en dat hij daarna als hij deze openbaring heeft gekregen, dit dan werkelijk en oprecht in de daad kan omzetten.

Deze lessen, die ik jullie vandaag door mijn aanwezigheid, heb meegegeven, is niet voor jullie alleen. Het mag nooit een mysterie zijn, integendeel wij leven hier in Goddelijke vrijheid dermate, dat wij ons verplicht zouden moeten voelen, niet alleen aan ons zelf, maar ook aan onze naasten te denken. Wij moeten ons door de grote Liefde van God laten bezielen en deze dan ook verder geven. Uit liefde voor onze naaste gaan we hiertoe over, door onze naasten ook goed en correct weten te helpen.

Het zou fundamenteel verkeerd zijn, indien de een of de ander deze grote leer, de leer van God, alleen voor zichzelf zou nemen en er helemaal niet aan zou denken zijn naaste zodanig te onderrichten, zodat ook hij aangespoord mag worden, het slechte los te laten,

de slecht bewandelde paden; dat wil zeggen, de paden waarheen hij werd geleid, weer moet worden teruggeleid, want hij, de naaste, is ook op zoek naar de waarheid, een zoeker naar God, en hij heeft lang gezocht naar het pad, waar hij op duistere, moerassige paden terecht kwam en hij kon nooit het pad van het licht, het pad van de Goddelijke orde vinden. Hij ging alleen zijn weg. Hij vroeg om hulp. Hij vroeg nu aan mensen om hem de weg te wijzen, zodat hij zich van deze verkeerde wegen zou kunnen verwijderen. Maar hij, zichzelf, kon de weg niet vinden.

En juist jullie, beste vrienden, omdat ik jullie de weg gewezen heb, is het de plicht van ieder mens, wanneer men jullie vraagt naar de juiste weg, bereid te zijn hun daarheen te leiden, zoals ik jullie heb geleid. Ik wil hier nu geen grote toespraken houden. Een ding is zeker, dat ik in de komende dagen, zodra ik meer tijd heb zelf met jullie een band zal in spreken, die mij hier uit Oostenrijk is overhandigd, en die ik jullie dan per post zal toesturen. Ik vraag jullie dan zeer aandachtig naar deze band te luisteren en de vrienden zelfs mee te laten luisteren, zodat ook zij mijn woorden horen en zodoende deze leer opnemen, zodat ook zij daadwerkelijk krijgen waar zij al zo lang op hopen, waar zij al zo lang naar verlangen.

2

Mijn wil is ons pad, beste vrienden, en dit pad ken ik, ik ben niet alleen bereid maar zelfs verplicht om werkelijk ieder mens op dit pad te leiden. Maar voordat hij, de mens, dit pad kan bewandelen, is het goed dat hij zich eindelijk bevrijdt van alles wat hem heeft belast. Hiermee bedoel ik dat hij zich mentaal bevrijdt van al het kwaad en deze wanorde, die hij, in zijn eigen lichaam waarneemt. En dan vraag ik hem om mentaal de goede gedachten, het goede doel, zo op te nemen dat hij zich bereid verklaart om nu deze goede weg te gaan, het goede pad, het pad van de Goddelijke orde ook gaat. En verder vraag ik hem om in de toekomst geen enkele kwade gedachte meer te laten opkomen. Ik vraag hem zijn naaste nooit te haten, nooit een kwade gedachte te laten opkomen, ook al heeft men hem veel kwaad aangedaan.

Ik vraag ieder van mijn naaste vrienden zich te onthouden van haat, nijd, ruzie, en vechten. Ik vraag hem elke gedachte zorgvuldig te onderzoeken, en als hij vindt dat het een kwade gedachte is, dan moet hij die van zich afslaan. Maar wanneer kan hij dit aan? Hij kan het alleen overwinnen wanneer hij Gods leer zo in zich opneemt dat hij krachten, energieën bezit, zodat hij gemakkelijk in staat is elke gedachte te onderzoeken, en wanneer hij zich realiseert dat het een kwade gedachte is, moet hij die onmiddellijk van zich afwerpen.

Ik wil dat de mensen de liefde, de grote liefde van God, zo in zich opnemen, dat zij die kunnen doorgeven aan hun medemensen. Het is voor niemand onbekend. Mensen zoals ik heb gehoord, weten precies dat hier een bijbel woord aan de orde is: "Heb uw naasten lief, uw naasten als uzelf".

Maar als wij ons afvragen wie zijn naasten kan liefhebben, dan kan dat alleen de mens zijn die Gods liefde in zich heeft opgenomen en haar pas daarna kan doorgeven. Wie door deze liefde beziel is, die is pas in staat zijn naaste lief te hebben, zoals hij zichzelf liefheeft. Want de mens kan alleen dat geven wat hij in zich heeft. Wee hem die in het kwade verstrikt is geraakt, die de kwade zending, de zending van satan, zo in zich heeft opgenomen, dat hij zijn naaste alleen maar kwaad kan schenken, omdat hij voortdurend met kwaad overladen wordt. Dat wil zeggen, hij is zo vervuld van deze kwade missie, dat hij het gaandeweg van zich dient af te stoten. En wee degene die hierdoor getroffen wordt, dat ook hij dan reeds aan het kwaad is overgeleverd.

Pas op voor hen die alleen maar doen alsof ze van de goede, van de Goddelijke kant zijn! Pas op voor allen die een kwade tong hebben! Want het kwaad zorgt er alleen maar voor dat het ware Goddelijke, dat zich aan het menselijk lichaam vastklampt, met kwaad wordt overladen en door het kwaad wordt vernietigd.

3

Laten we één ding niet vergeten, beste vrienden, dat satan uit pure wraak gezworen heeft wraak te nemen op God, op alles wat Goddelijk is, en zowel de mens als het dierlijke en plantaardige leven te vernietigen. Een ding zal hem nooit lukken, de ziel te vangen. De ziel is het Goddelijke in ons, en via haar zijn wij alleen in staat het Goddelijke te ontvangen, wanneer onze gedachten zuiver, goed, waar, Goddelijk zijn. Pas dan zal de ziel zich openen en zullen wij de zending van God met zo'n gemak in ons kunnen opnemen dat wij werkelijk overvloeien en er zo door bevangen worden dat wij in deze zending zullen blijven. En we zullen zelf zien dat we vanaf dat moment niet meer het minste kwaad zullen denken, spreken of doen.

Feit is, beste vrienden, dat we zoveel van het goede, van het Goddelijke, ter harte moeten nemen. Het is onze plicht en onze verplichting tegenover God, onze Vader om alles te doen wat volledig in Zijn Wil is. Hiermee bedoel ik dat als een mens een goede Goddelijke wil heeft, hij handelt volgens Gods wil. Maar wie zich door de kwade zijde laat beïnvloeden, zal nooit het "goede" Goddelijke bereiken, maar is werkelijk en waarlijk overgeleverd aan de satan in het vlees.

En daarom kan ik niet vaak genoeg al mijn vrienden, of degenen die vrienden willen worden, die reeds lang naar het 'goede' Goddelijke hebben verlangd, adviseren deze

weg te gaan, zodat ik bereid ben hen ook de weg te wijzen. En ik adviseer ook iedereen steeds weer opnieuw, door zich eindelijk van al het kwaad, waarvan u ooit getroffen werd, niet meer op te nemen; dit kwade van u af te stoten, door zoveel goeds te doen, waarbij u dan het kwaad met veel goeds overstelpt en u dan ook zoveel meer goeds kunt opnemen, zodat dan ook de orde in jullie eigen lichaam weer tot stand kan komen.

De mens hoeft geen duistere paden te bewandelen; hij hoeft er niet bij stil te staan. Hij hoeft het licht niet uit de weg te gaan, het licht, dat ons naar God leidt.

Ik weet, lieve vrienden, dat jullie reeds heel wat van dit alles hebben meegekregen. Maar er zijn er onder jullie die heel gemakkelijk in het kwade vervallen, door te twifelen, die nog niet kunnen geloven dat er zo gemakkelijk orde kan komen in hem, in uw lichaam.

Ik weet dat u aan twijfel bent blootgesteld, omdat u zich bevindt te midden van mensen die het goede Goddelijke niet zien zitten en die altijd op u aandringen om u onder invloed van het kwade te brengen. Maar dit, beste vrienden, mag niet zo verder gaan. Heb het zelfvertrouwen en begin nu eindelijk te geloven in wat je heel erg nodig hebt voor jezelf, voor je lichaam.

4

Vertrouw en geloof, het helpt, het geneest de Goddelijke kracht! Hou van het leven - God! God is overal!

Ik wens iedereen, alle vrienden uit Oostenrijk, alle liefde, alle goeds, alles waar hij al zo lang naar verlangt. En ik vraag hem dan ook van harte om Gods zending zo op te nemen, dat hij er zo door geïnspireerd, zo door bewogen wordt, dat hij dan ook zal voelen dat deze zeer goed is, en door dit “goede” Goddelijke gevoel ook volledig in dienst van God zal staan. Wanneer hij werkelijk veel goeds heeft gedaan voor zichzelf en voor zijn medemensen, zal hij zich zo kunnen opwerken dat hij ook zijn dank aan God kan geven door voor honderd procent betrokken te zijn, door te weten hoe hij op deze manier zijn belofte en zijn dank aan God kan geven, door werkelijk voor zijn medemens te doen wat God voor hem heeft gedaan.

Hij zal dan, als hij deze harde, zekere weg gaat, steeds sterker worden, en hij hoeft niet meer te vrezen, dat hij, zoals hij eens nog op moerassige paden was, daarop zal vastlopen. Dit pad is stevig. Het is bepaald, door God zo bepaald, dat alle mensen deze weg ooit zullen gaan en ook moeten gaan, als zij werkelijk weten hoe zij het goede, het welwillende, van Goddelijke zijde moeten eerbiedigen, eren en waarderen. En opnieuw,

beste vrienden, dit is alleen mogelijk als wij ons op geen enkele manier laten misleiden door het kwaad, zodat wij standvastig blijven en ons niet opnieuw overgeven aan satan zelf.

Wee hem die zich werkelijk weer van deze weg laat afbrengen, de verzoeking ziet, de misleiding ziet, en nog niet beseft dat hij de weg opnieuw moet beginnen, vanwaar hij vertrokken is. Hij moet dezelfde weg weer nemen. Dat wil zeggen, als hij weer de verkeerde weg is ingeslagen, moet hij deze weer opnieuw afleggen. En dat is niet zo gemakkelijk voor mensen die vaak weer teruggevallen zijn, dat ze weer helemaal opnieuw moeten beginnen om deze weg ook daadwerkelijk te kunnen gaan.

5

Ik denk dat ik nu echt afscheid kan nemen door al mijn vrienden nogmaals het allerbeste te wensen. En ik wil ook mijn gastheren hier van harte bedanken, die de gelegenheid niet voorbij hebben laten gaan om mij en mijn vrouw hier een goed onderdak en een goede gastvrijheid te bieden, hoewel zij aan de andere kant stralen van vreugde en zeggen dat zij niet kunnen geloven dat ik hier ben.

Beste vrienden, ik wil niet verheerlijkt worden door ook maar één van mijn medemensen. Ik ben niet God, maar slechts goddelijk, even goddelijk als elk van mijn medemensen is. Wij zijn en blijven het ware goddelijke schepsel van God. Ik wil zelfs geen enkel bedankje. Als ik hier mijn dank betuig, is het mijn plicht dat als zodanig tegenover mijn medemensen te doen. Ik wijs elke vorm van dank af. Ik zeg met recht: dank mij nooit, maar dank God. En hoe deze dank eruit ziet, hoe zij in de praktijk kan worden gebracht, is wat ik u hier reeds lang heb aangeraden, beste vrienden. Doe ook goed! Doe aan uw medemensen wat God u reeds gegeven heeft, opdat ook zij hulp, heiliging ontvangen.

Wat is een genezen lichaam? Een genezen lichaam is een persoon die door God gezegend is. En degene die Gods zegen heeft ontvangen, kan als zodanig door het aardse leven blijven gaan en deze zegen dus blijven toepassen, door zijn medemensen met de zuivere waarheid tegemoet te treden; door dat ook werkelijk te doen, zoals wanneer hij zijn medemensen de helpende hand reikt, hij ook werkelijk kan helpen, hulpvaardig aan hun zijde kan staan. Hij is zelf geen dokter, we hebben er maar één. We hebben allemaal maar één God, één helper, één dokter!

En mocht u iemand tegenkomen die beweert dat hij kan genezen, dan kunt u hem rustig zeggen dat dit niet waar is, dat het een leugen is, dat het bedrog is. Er is er maar één die kan genezen, en dat is God zelf! Een genezing, als we het goed willen begrijpen, is een heiliging. En nu, beste vrienden wees nooit,

nooit meer gehaast in dit leven van u, maar aanvaard het leven als heilig, zoals God het ons gegeven heeft voor dit leven op aarde. Zorg meer dan ooit voor je eigen lichaam, en laat nooit meer wanorde ontstaan. Bevrijd jezelf meteen van al het kwaad dat op je afkomt. En je zult je goed voelen, goed voelen in je lichaam. En dit weldadige gevoel dat uit uw lichaam straalt, zal zich blijven verspreiden en doordringen in de lichamen waar de orde, Gods orde, nog niet tot stand is gekomen.

Ik wens jullie het allerbeste. Dit zijn niet mijn wensen die de mensen tot een gewoonte hebben gemaakt, oh nee, beste vrienden! Als ik een van mijn medemensen iets toewens, dan is dat een oprechte wens. En zo neem ik ook afscheid voor vandaag, 17 oktober 1955, drie uur en veertig minuten. En ik zeg nogmaals dat ik u de band zal toesturen, die ik thuis, zo snel mogelijk opnieuw zal inspreken.