

Verwijzing

Dit is een originele schriftelijke overdracht van de op band opgenomen Kersttoespraak van Bruno Gröning, opgenomen in Plochingen op 4 december 1958, voor alle Gemeenschappen.

Er werd bewust geen rekening gehouden met taalkundige of grammaticale correcties, om de echtheid van de bron te waarborgen.

De kleine getallen, voorafgaand aan elk van de paragrafen, verwijzen naar de desbetreffende tracks van de toespraak-cd en dienen derhalve om de desbetreffende citaten gemakkelijker te kunnen vinden.

Meer door Bruno Gröning gehouden voordrachten, origineel gesproken zijn verkrijgbaar als CD, en kunnen via het bijgaande internet adres besteld worden:
www.bruno-groening-stiftung.org

Opmerking vooraf

De lezing voor Kerstmis 1958 neemt in verschillende opzichten een bijzondere positie in:

In november 1958 vertoont Bruno Gröning tekenen van een ernstige ziekte. Daarom liet hij zich aan het eind van de maand onderzoeken in een speciale kliniek in Parijs. De behandelende arts constateerde vergevorderde maagkanker en adviseerde een onmiddellijke operatie. Toch gaat Bruno Gröning terug naar Duitsland om onder andere de kerstvieringen voor zijn gemeenten voor te bereiden. In tegenstelling tot de jaren daarvoor kan hij echter niet meer persoonlijk aanwezig zijn bij geselecteerde vieringen. In plaats daarvan neemt hij zijn kersttoespraak thuis op band op, zodat deze bij de desbetreffende gebeurtenissen kan worden afgespeeld; aan het begin laat hij doorschemeren waarom hij afwezig is. Een paar dagen later reist hij weer naar Parijs, deze keer voor een operatie. Er was echter geen uitzicht op genezing: Bruno Gröning stierf in Parijs op 26 januari 1959.

Zo is de kersttoespraak "Wat betekent de geboorte van Christus voor u?" van Bruno Gröning, Plochingen, 4 december 1958, de laatste officiële lezing van Bruno Gröning.

Voordracht van Bruno Gröning, Plochingen, 04 december 1958

"Wat betekent de geboorte van Christus voor u?", Kerstlezing 1958 door Bruno Gröning, Plochingen, 4 december 1958.

Eerste CD

1

Beste vrienden, jullie zullen van jullie gemeenschapsleider en ook van onze vriend Erich Pelz gehoord hebben dat ik niet aanwezig kan zijn bij de kerstviering die ik jullie beloofd heb. Bovendien zal Mevrouw Ludewig, die ik de opdracht heb gegeven en ook heb gevraagd, het een en ander weten te vertellen.

Het spijt me uit de grond van mijn hart dat ik deze keer niet persoonlijk kan verschijnen bij de kerstviering die ik al beloofd heb. Ik weet dat je voorlopig verdrietig en teleurgesteld zult zijn. Om de eenvoudige reden dat u niet gewend bent dat ik voor zo'n korte of lange tijd afstand moet doen van mijn persoonlijke aanwezigheid. Daar is maar één reden voor, die ik om persoonlijke redenen slechts heel kort zal aanstippen.

2

U, beste vrienden, kunt deze hint van mij voor het begin van uw feest horen op deze band die mevrouw Ludewig van mij heeft meegebracht. Mevrouw Ludewig heeft van mij de opdracht gekregen om deze band, die ik haar heb gegeven, aan alle vrienden van de Gemeenschap te geven die dit jaar hun kerstviering houden. Op deze band hoort u verder dat ik, ondanks de afwezigheid van mijn lichaam, volledig aanwezig ben. Ik vraag u, beste vrienden, om mijn dringende voornemen mij voor deze tijd te verontschuldigen. Er staat veel meer op het spel dan u zich vandaag kunt voorstellen. Het gaat echter te ver om dit hier op tape te zetten. Ik vertrouw en geloof dat jullie, mijn lieve vrienden, hier het beste en grootste begrip voor zullen hebben. Ik geloof dat ik kan zeggen dat het u genoeg zal doen te weten dat ik u niet vergeten ben, noch in de steek heb gelaten, noch u ooit in de steek zal laten.

Mijn plicht is een veel grotere, die de meeste van mijn huidige vriendenkring niet eens kunnen vermoeden. Mijn grootste aandacht gaat altijd uit naar het helpen van degene die deze hulp hard nodig heeft. Vooral wanneer het gevaar bestaat, zelfs voor een individu, dat als niet zo snel mogelijk wordt gedaan wat er moet gebeuren, hij, het individu, in het andere geval aan het kwaad zal zijn overgeleverd. Het kwaad komt altijd het gemakkelijkst naar degene die omringd is door het kwaad.

Mijn plicht is een veel grotere, die de meeste van mijn huidige vriendenkring niet eens kunnen vermoeden. Mijn grootste aandacht gaat altijd uit naar het helpen van degene die deze hulp hard nodig heeft. Vooral wanneer het gevaar bestaat, zelfs voor een individu, dat als niet zo snel mogelijk wordt gedaan wat er moet gebeuren, hij, het individu, in het andere geval aan het kwaad zal zijn overgeleverd.

Het kwaad komt altijd het gemakkelijkst naar degene die omringd is door het kwaad. Wie deze persoon is, hoeft niet per se hier op de band gezegd te worden. Want ook hij is slechts bij een klein aantal mensen bekend en bij de meesten onbekend. Vandaag is het deze, morgen die, overmorgen kan jij het zijn. En hoe zou het in dat geval zijn als u plotseling een van die betrokkenen werd en ik uw oproep niet hoorde en niet deed wat ik hier moet doen. Wat een groot deel van de hele vriendenkring moet weten: Mijn leer zegt niet alleen wat, maar echt wat de mens moet doen voor zichzelf, maar ook voor zijn naaste.

3

Beste vrienden, ik denk dat ik dit nu duidelijk genoeg heb gemaakt en ik geloof dat jullie mijn persoonlijke afwezigheid zullen begrijpen en verontschuldigen.

Ik wens u, net als uw hele gemeenschap, een overvloedig kerstfeest toe, gezegend door God.

Hou van het leven, God! God is overal!

Het prachtige kerstlied "Stille Nacht, Heilige Nacht" bevat alles wat ik hier niet op band wil zetten. Als het voor mij mogelijk is om dit in de maand januari te doen, zal ik natuurlijk dit klein verzuim goedmaken. Ik ben geenszins menshorig en zal altijd alleen datgene volgen waarnaar ik alleen verplicht ben te luisteren. God is alles voor ons! En wat zijn we zonder hem? Ik zeg overtuigend, een niets. Wie dit niet gelooft, kan niet geholpen worden. Ik volg degene die allen, maar ook alle mensen, moeten volgen. Degene die ik volg is en blijft God alleen.

Het is niet gemakkelijk voor mij om u allen, beste vrienden, te moeten meedelen dat er een oproep is uitgegaan naar Parijs, naar een arts en helper die ik zeer goed ken, en dat ik bewogen ben om deze oproep te volgen. Want dit gaat over een persoon die het het meest waard is om geholpen te worden van alle mensen, omdat veel mensen het nog nodig hebben. Door een overleg met deze arts is het zover gekomen dat ik absoluut zo snel mogelijk naar Parijs moet terugkeren, om de arts in deze zaak bij te staan en hem de mogelijkheid te geven dat de persoon over wie we het hier hebben echt geholpen kan worden. En hij kan zeker alleen geholpen worden als ik me volledig beschikbaar stel voor hem. Ik zeg niet te veel. Als deze persoon wordt geholpen, zoals ik zeker weet, zullen in de toekomst veel mensen met en door hem worden geholpen.

Dat hieruit zelfs naaste vrienden de gedachte opvatten of hebben opgevat - wat alleen maar gevaarlijk kan zijn - hoe men anders zou hebben weten te praten, aangezien Gröning nu niet verschenen is, dat hij gevlucht was, dat hij Duitsland verlaten had, dat hij gevangen zat, dat hij verleid of ontvoerd was of iets dergelijks.

4

Beste vrienden, deze spreuken moeten van meet af aan achterwege blijven! Dit alles is niet waar, het komt niet overeen met de zuivere waarheid. De afgelopen tijd heb ik genoeg bewijs gehad dat mensen over mij hebben gesproken zonder de minste bedoeling mij op enigerlei wijze in diskrediet te brengen. En ik wil niet geloven dat het hier ook maar in één geval waar is, namelijk wat mensen, zoals ze altijd gewend zijn te spreken, weer zeggen.

Het is waar en komt overeen met de zuivere waarheid dat het bovenstaande mij, hoezeer het mij ook spijt, doet afzien van de deelname aan de kerstviering die ik u reeds had beloofd.

Daarom heb ik mevrouw Ludewig gevraagd en geïnstrueerd om tijdens de kerstvieringen van de gemeenschappen een band te laten afspelen, wat ik al heb geregeld, en ook om onzinnige veronderstellingen van meet af aan te elimineren. Ik wil niet geloven dat er nog steeds vrienden zijn die uit zichzelf zeggen: "Deze keer probeerde hij er gewoon onderuit te komen" of iets dergelijks.

In ieder geval geloof ik dat de viering net zo goed zal verlopen ondanks mijn afwezigheid, zodat iedereen er volop van kan genieten. Natuurlijk houdt dit bezoek aan Parijs me niet het hele kerstseizoen in Parijs. Maar, beste vrienden, wie van mijn vriendenkring moet ik nu opzij zetten? Zullen de vrienden bij wie ik niet kan zijn in deze tijd voor Kerstmis niet telkens zeggen: "Waarom komt onze vriend Bruno Gröning niet naar ons, niet naar mij, vooral omdat hij ons zijn bezoek heeft beloofd?"

Daarom vraag ik u allen, beste vrienden, om er alle begrip voor te hebben dat ik nu ook zo eerlijk moet zijn om al mijn vrienden in Duitsland en Oostenrijk in deze periode voor Kerstmis even te laten wachten. Omdat ik niemand mag en zal discrimineren of bevoordelen. Vooral omdat ik jullie allemaal, mijn lieve vrienden, de laatste tijd nog maar vrij vaak heb bezocht, zou ik het voor mijn geweten niet kunnen verantwoorden als ik jullie allemaal weer zou willen opzoeken en deze nog langer opzij zou leggen. Daarom vraag ik u mij uw volledige begrip te tonen.

5

Welnu, beste vrienden, nu jullie via de band uit mijn mond hebben gehoord dat er toch een heel belangrijke reden is waardoor ik niet naar jullie toe kon komen.

Ik wil u hier vandaag niet mee vervelen. Maar ik geloof dat u zich echt tot de meest gelukkigen mag rekenen dat ik van dit technische wonder gebruik kan maken en via de bandrecorder tot u, beste vrienden, kan spreken wat mij bezighoudt. En bovenal, wat veel belangrijker is dan mijn persoonlijke verschijning, dat ik u verder laat weten wat dit heilige feest, dat steeds dichterbij komt, voor u allen betekent.

Ik wil u een paar dingen vertellen, maar wel heel belangrijke, zodat ik u vraag deze woorden zo ter harte te nemen dat ook u nu tot actie overgaat, dat wil zeggen dat u voortaan echt overgaat en doet wat u aan uzelf en aan uw naaste verplicht bent.

Om u nog een paar dingen mee te geven voor onderweg, wil ik u vertellen over een plaat die voor iedereen het kerstseizoen echt inluidt. Natuurlijk moet je elk jaar, telkens als je herinnerd wordt aan de geboorte van Christus, die je afdoet met het ene woord Kerstmis, het weer ter hand nemen, erover nadenken, of het liedboek ter hand nemen, of een plaat voor jezelf draaien, of zeker door iemand die de tekst van elk van deze liederen beheerst, die de tekst precies kent, en die je in de melodie zo duidelijk laat begrijpen wat de geboorte van Christus voor ons betekent, wat het betekent voor de mens, wat het betekent voor de hele mensheid.

Luister aandachtig en let op wat deze liederen, de zang en de muziek u ook bieden, waar u aan herinnerd wordt. Want vandaag moet alleen de voorbereiding zijn om te weten hoe je het heilige feest, het feest van Christus, moet waarderen. En dat je ook weet wat het betekent voor jou, wat het betekent voor alle mensen in deze tijd. En hoe de mensen moeten zijn, zodat ze het niet alleen maar accepteren door te zeggen: "Ik denk het wel, ik ben het met je eens, ik weet ook hoe ik het feest moet vieren, ik weet hoe ik het moet waarderen".

Of en in welke mate hij dat doet, beste vrienden, daarvan kunt u mij niet anders overtuigen dan zoals ik mij overtuigd heb van de wijze waarop de mensen dit feest uit eigen beweging vieren. Ze vieren het alleen zoals ze gewend zijn, zonder er echt hun hele hart in te leggen. En men gelooft min of meer niet dat de mens het goede, het christelijke, het goddelijke ter harte weet te nemen, en dat hij nooit de gedachte heeft opgevat dit alles voor zichzelf en voor zijn naaste in praktijk te brengen.

Beste vrienden, ik heb nog veel meer te zeggen. En ik wil je dit allemaal geven, dat wil zeggen, het belangrijkste wat ik te zeggen heb, hier op de band. Mocht dit een keer niet genoeg voor je zijn, vraag dan aan je leiding om het nog eens voor je terug te spelen, en dat je alle goede dingen echt ter harte kunt nemen, want dat is zeker nodig. Want natuurlijk moet je elk woord in je opnemen, je moet het goede ter harte nemen. Maar ik kom hier nog op terug.

6

(Klokken luiden)

Orgelmuziek: "Silent Night, Holy Night"

7

Orgelmuziek: "O, du fröhliche"

Orgelmuziek: "Vom Himmel hoch"

8

Orgelmuziek: "Es ist ein Ros entsprungen"

(Klokken luiden)

9

Mijn lieve vrienden, deze kerstliederen die u zojuist gehoord hebt, brengen u al in de kerststemming. Het is geheel naar uw manier, geheel naar uw gewoonte. Dit is de kerstverwachting, dit is de adventstijd waarin u deze liederen zingt, waarin u erdoor herinnerd wordt dat Kerstmis nadert. En wat je verder in je vizier neemt is de adventskrans, waarop je elke advent een lichtje meer aansteekt. En zo kun je nooit vergeten hoe dicht het feest van Kerstmis, zoals je er geen ander woord voor kent, nadert. Dat is kerstverwachting, dat brengt kerstgeest! En dat is zo'n goede stemming in het algemeen, waarin de mens zich een vrolijk, positief mens toont. Maar hij is niet alleen bezig met het leven, met het hier zijn, hij is meer bezig met het feest. Min of meer, om precies te zijn, gaat het hem om alle gaven die hij hoopt te ontvangen, gaven van aardse aard dus, die hij van zijn naaste verwacht. Zo goed en trouw als hij is geweest aan zijn naasten, zo zal het geschenk zijn. Dat weet hij heel goed! En vooral in deze kerstmaand zal hij alles uit zichzelf doen om een waarlijk goed mens te zijn tegenover degene van wie hij hoopt veel goeds te ontvangen, dat wil zeggen een groot, een goed geschenk.

Ja, beste vrienden, dit zijn de gewoonten waarin de mens leeft. Wat het eigenlijke feest hem zegt en waaraan hij hier elk jaar opnieuw wordt herinnerd, daarvoor en daarover heeft hij nog nooit echt goed nagedacht. Waarop hij zich moet voorbereiden: niet alleen om elk jaar opnieuw te denken aan de aardse geschenken, maar ook aan het geschenk van God, dat God hem zelf heeft gegeven, dit ene, zijn zo prachtige lichaam. Maar uiteindelijk weet de mens dit allemaal niet meer. Hij weet niet eens hoe hij op zichzelf moet letten. Hij weet helemaal niets van dit alles, ook niets van wat zijn geboorte, zijn hier zijn, zijn leven op aarde voor hem betekent, dat God hem bepaalde dingen heeft gegeven om hier te doen en niet te doen, wat zijn taak is in deze, de belangrijkste taak, deze opdracht van zijn leven.

Dit alles, mijn beste vrienden, mensen, de mensheid, zijn zich niet eens meer bewust. Als ik u nu de vraag stel: Wat betekent dit feest dat u gaat vieren voor u? Wat betekent de geboorte van Christus voor jou? Wat is Christus voor ons? Waarom gaf God Christus hier een aards leven? Waarom gaf hij hem dit, zijn even prachtige lichaam voor dit doel? En waarom was Christus altijd een groot voorbeeld voor ons in alles? Wat wilde God ermee? En wat deed Christus hier? Hij gaf ons zoveel van het goede, het goddelijke, zoveel van God. Wat we kunnen doen als we maar geloven, als we alles wat God voor ons bestemd heeft in ons opnemen.

10

Ja, mijn beste vrienden, Christus heeft ons dit allemaal geleerd. Hij was voor ons, en is voor ons en zal altijd voor ons een groot en een zeer goed, het beste voorbeeld zijn.

Zegt het lied "Stille Nacht, Heilige Nacht" niet dat Christus de Verlosser is? Maar is het niet zo, beste vrienden, dat u zojuist het lied hebt gehoord, dat u zojuist de muziek hebt gehoord, dat wil zeggen in zoverre dat het lied u is toegezongen, alsof het voor u is gespeeld, zoals u het kent, zoals u het zelf ook zingt, alleen min of meer zonder aandacht voor de tekst, min of meer voor deze melodie, die u tenslotte niets anders heeft gebracht dan de kerststemming. Want je zult het niet zingen in de zomer of in de lente of in de herfst. Maar het is iets definitiefs, en dat er zoveel definitiefs is in dit alles, is definitief voor u, voor elk individu, is definitief voor alle levende wezens, voor alles wat God geschapen heeft, bovenal voor ons, voor de mens.

Maar waarom, waarom, waarom dit alles, mijn lieve vrienden? Waarom wordt er elk jaar zo over gepraat? Waarom is er elk jaar dit ene feest? Waarom altijd die oppervlakkigheid? Waarom heb je dit alles niet ter harte genomen, nooit ter harte kunnen nemen, of zelfs niet ter harte willen nemen? Want je houding was zeker heel anders, nooit wat het had moeten zijn.

"Christus de Verlosser is hier!" Ja, beste vrienden, jullie zingen het, maar jullie kennen het niet. Je gelooft er niet in. Je hebt het niet ter harte genomen. Je hebt nooit alles gevolgd wat Christus ons door zijn onderwijs hier heeft overgedragen voor ons verdere leven op aarde.

Waar ben je? Waar is de echte mens? Waar is er nog iets natuurlijk in hem? Aan de buitenkant schaamt hij zich zelfs om te zeggen dat hij gelovig is. Of, aan de andere kant, beroemt hij zich alleen om zich te laten gelden, om dat alles te verbergen, om al het kwaad dat hij achter zich heeft gelaten te camoufleren, door de mens alleen maar te willen sussen, te verdoven door te zeggen dat hij een christen is, dat hij een gelovige is. Een werkelijk ware christen kan alleen degene zijn die Christus volgt zoals Christus dat van ons verwacht, zoals zijn onderwijs ons dit alles vertelt, beste vrienden.

En daarom was Christus 33 jaar op deze aarde, dat wil zeggen in het lichaam waarin God hem voor dit aardse leven gaf, zodat hij ons alles wat God voor ons, voor de hele mensheid, te zeggen heeft, kon meedelen. Want anders hebben de mensen niet meer naar God kunnen luisteren. En dat is wat de geboorte van Christus voor ons betekent! Natuurlijk moet de mens alles doen wat hij aan zichzelf en zijn naaste verschuldigd is.

11

En ik vraag u, beste vrienden, waarom zei Christus: "Volg mij"? Wie volgt hem? Wie doet alles wat hij moet doen? Wie is er ooit overgegaan tot actie? Waar is de mens? Waar zijn de mensen? Hoe ver is de mensheid afgedwaald van het pad dat ons, alle mensen, naar God leidt?

Dit is de weg, beste vrienden, die Christus ons heeft getoond, die we moeten bewandelen. Maar we zeggen niet alleen dat we hem bewandelen; we zeggen niet alleen dat we in Hem geloven; we zeggen niet alleen dat we gelovig zijn, we zijn een christen, we bidden, we gaan naar de kerk, we behoren tot deze of gene denominatie of geloofsgemeenschap. Maar wat doet een mens in werkelijkheid? Brengt hij dit alles in praktijk als wat het blijkt te zijn? Als een echt goed God gelovig persoon? Doet hij werkelijk alles wat hij moet doen, wat hij zou moeten doen, om een Godlievend mens te zijn?

Ja, beste vrienden, er is meer voor nodig, veel, veel meer! En daarom kan ik het niet duidelijk genoeg en luid genoeg zeggen, en vaak genoeg, totdat het ene en het andere in de mens is doorgedrongen, en dat hij alles wat hij als goed ervaart in zich blijft opnemen, en dat hij altijd op zichzelf let, en dat hij altijd voor zijn lichaam opneemt wat God werkelijk voor hem bedoeld heeft.

Want dit alles, beste vrienden, is mogelijk, dit is de waarheid! Zo en ook daarvoor heeft God ons geschapen, daarvoor heeft Hij ons hier een aards leven gegeven.

En ik zeg het nogmaals, en het kan niet vaak genoeg gezegd worden, wat de mens nu werkelijk zou moeten weten, wat de geboorte van Christus betekent voor ons mensen, voor de hele mensheid. Maar dit, beste vrienden, zul je niet eerder te weten komen, zul je niet eerder het begrip ervoor krijgen, nooit eerder, totdat je jezelf hebt begrepen, totdat je hebt begrepen wat je geboorte, wat je hier zijn, je aardse leven voor je betekent. Dat betekent dat je tot zelfkennis komt, dat je jezelf hebt herkend, dat je alles waarvan je overtuigd bent dat het bij jou hoort, hebt erkend. Nooit eerder zul je de strijd tegen het kwaad kunnen aangaan. Nooit eerder zul je vrij worden van al datgene, beste vrienden, wat je niet alleen om je heen als kwaad hebt ervaren, maar ook in jezelf, in je eigen lichaam.

12

En nu, hoeveel mensen weten het zo te verwerpen, beweren van zichzelf en beweren nog steeds dat ze een gelovig persoon zijn, ze bidden, ze zijn een christen, en ze hebben altijd geloofd, en ze hebben tot God gebeden, en Hij heeft hen niet gehoord, en ze zijn niet vrij geworden van het kwaad.

Nee, vrienden, jullie moeten je afkeren van het kwaad. Je mag je nooit neerleggen bij wat je ziet als kwaad, je mag je nooit neerleggen bij dat kwaad, en je mag je niet neerleggen bij het kwaad door onverschillig te worden, zoals velen onverschillig zijn geworden: "Er is niets meer dat gedaan kan worden, niets meer dat geholpen kan worden, ik zal langzaam wegwijnen. Niemand kan me meer helpen!" Hij zegt niet van zichzelf dat God hem kan en wil helpen. Als hij de eerste stap naar God zet, zal hij geholpen worden. Hij, de mens, moet tot God naderen. Hij moet de weg gaan die Christus ons heeft getoond. We moeten hem volgen. De mens moet alles doen. Doen betekent in actie komen! Troost je niet alleen met je eigen woorden, of door woorden van troost van je naaste. En zet jezelf alleen in een geloof dat je van jezelf zegt dat je gelooft, maar je zet dit woord geloof nooit in daden om. En je neemt altijd twijfels op. Twijfelen betekent twijfelen aan het goede, je verafschuwt het goede, je gooit dat van je af. En dat kun je nooit in je opnemen. En je zult nooit goedheid in je voelen, laat staan om je heen. In plaats daarvan zal het kwaad zich aan u vastklampen en u en uw lichaam vernederen, zodat u dan overgeleverd bent aan zwakheid.

Beste vrienden, waar moet dit eindigen? Als het zo doorgaat, als de mens nu niet meer luistert naar degene naar wie hij hoort te luisteren, als hij niet luistert naar degene bij wie hij hoort. Want we horen allemaal bij God. En het echte pad is ons getoond, we hoeven het alleen maar te bewandelen. Ik denk dat ik niet duidelijker hoef te zijn om u alles te vertellen wat het belangrijkste is voor u, voor ieder mens, voor ieder levend wezen.

Ik troost mezelf ook niet. Nee, lieve vrienden, dat doe ik! Ik breng dit alles in praktijk, niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Maar uiteindelijk heb je ook geleefd in de overtuiging dat het hier van Gröning afhangt. Nee, het hangt van jezelf af. Het hangt van iedereen af, mijn lieve vreugde, van iedereen, van jou, van je naaste, wie het ook is, hoe hij is afgestemd op het goede, hoe hij bereid is het goede in zich op te nemen. En of en in hoeverre hij standvastig blijft bij zijn woord, dat hij zichzelf geeft door tegen zichzelf te zeggen: "Voortaan zal ik niets met het kwaad gemeen hebben". En ik wil en zal geloven in het goede, al was het maar omdat ik het nodig heb. En bovenal heb ik het heel hard nodig, ook voor mijn lichaam".

13

Dus de mens moet zich aan zijn gegeven woord houden. Hijzelf is zo geschapen dat hij de goddelijke opdracht kan ontvangen. Beste vrienden, als dit alles niet genoeg voor u is, neem dan de Bijbel ter hand. Neem de Heilige Schrift, bestudeer ze niet alleen, absorbeer ze niet alleen in je hersenen, nee! Neem ter harte wat goed is, neem ter harte wat je er al goed aan vindt. Als je het bevestigt, ben je al op de goede weg. En als je nu bereid bent om alles wat je bevestigt in praktijk te brengen, dat je de tijd ervoor gebruikt, en dat je de tijd neemt voor jezelf, voor je lichaam. Omdat jij, het zelf, het lichaam, het nodig heeft.

En je moet uitgerust zijn met zoveel goede kracht dat het kwaad in jou, in je lichaam, geen plaats meer vindt. En dat je het kwaad altijd opnieuw kunt afweren, als je ooit door het kwaad bent benaderd en in de toekomst benaderd zult worden. Maar waar en wanneer bent u ooit op deze gedachte gekomen? Wanneer geloofde je er ooit in? Je geloofde dat alles je in de schoot zou worden geworpen. Je denkt dat je het recht hebt om het te eisen! Je denkt dat het allemaal gewoon gebeurt!

Nee, beste vrienden, wie het goddelijke wil, moet tot God naderen, en hij moet werkelijk de weg gaan die God voor ons allen, voor iedereen, heeft bestemd. Alleen zo is het mogelijk, beste vrienden. En juist daarom is het belangrijk dat je eindelijk tot bezinning komt. Want alleen dan kom je tot dit besef, zoals ik zojuist heb opgesomd, tot dit besef dat je weet waarom God je een aards leven heeft gegeven hier op deze, zijn aarde. En dan zul je ook tot dit besef komen waarom God je dit lichaam, je eigen lichaam, heeft gegeven. En dan zul je ook weten, dat wil zeggen, de kennis ervoor ontvangen, wat God voor je lichaam heeft bestemd en wat je moet opnemen.

Dit alles, mijn beste vrienden, is het belangrijkste. En ik zeg niet alleen, zoals u gewend bent te zeggen, "het heilige feest van Christus",

en dat is het. Nee, maar we moeten het ook heiligen, we moeten weten hoe we het moeten waarderen, en we moeten ons voorbereiden op dit feest. Wij moeten ons losmaken van alle kwaad, en wij moeten werkelijk al het goede doen, allereerst voor onszelf, ieder voor zich, opdat hij deze goede ervaringen verzamelt; in zichzelf verzamelt en ook in zichzelf verzamelt, dat wil zeggen, wat hij in zichzelf opneemt, wat hij in zichzelf opneemt ... *(Op dit punt breekt de opname af.)*

Tweede CD

1

Dus, beste vrienden, u zult de geboorte van Christus niet eerder begrijpen, noch zult u het begrip ervoor eerder hebben, totdat u dit besef in uzelf hebt opgenomen, dat u weet wat dit, uw eigen geboorte, uw eigen leven op aarde voor u betekent. Ik zeg het nog eens heel duidelijk: dat je zelfkennis hebt bereikt en dat je van jezelf niet weet wat, maar wat je in werkelijkheid, in waarheid bent.

Dan zullen ook jullie, beste vrienden, je werkelijk voorbereiden op het heilige feest, op de echte Verlosser, zodat jullie op die dag ook waardig zullen zijn om het heilige sacrament te ontvangen, al het goede dat God voor jullie bestemd heeft. Natuurlijk moet je niet meer ten prooi vallen aan het kwaad, natuurlijk moet je je niet meer overgeven aan het kwaad.

Beste vrienden, het zal jullie duidelijk worden dat Christus' leven op aarde niet tevergeefs was. Want God heeft dit, het aardse leven voor Christus verordend, omdat het alleen op die manier voor God het meest mogelijk was om ons, dat wil zeggen de mens, door de leer van Christus op de weg te leiden die God voor de hele mensheid heeft verordend. En dat alleen is en blijft de weg die dit werkelijk leidt, die iedereen leidt, die ieder mens naar God leidt. Maar twee meesters, mijn beste vrienden, kun je niet dienen. Niet het kwaad aan de ene kant en God aan de andere kant. En tussen die twee ben je een hypocriet, een leugenaar, een bedrieger. Je bent niet eens eerlijk tegen jezelf. Dit alles, mijn beste vrienden, moeten jullie opbergen.

Dat alles, ik zeg het nogmaals, alles wat je tot nu toe in dit leven op aarde als kwaad hebt ervaren, moet je volledig opzij zetten. Je moet het kwaad de rug toekeren. Je moet de andere kant op. En daarom roep ik u op tot een grote bekering! Bewandel het pad zoals het voor u bestemd is, voor ons allen, door God door Christus!

Wat moeten wij mensen doen? Wat is deze leer, de leer van Christus? Is dat alles, wanneer de mens van zichzelf beweert, van zichzelf zegt: "Ik ben een christen?" Is dat alles? Is dat niet wat we moeten doen, zoals Christus zegt: "Volg mij!"? Alleen hij kan volgen die zich losmaakt van al het aardse, die zich niet vastklampt aan het aardse,

maar die zich vastklampt aan en aangetrokken voelt tot datgene waartoe hij behoort. Alleen deze, beste vrienden, kan God volgen. Hij kan en zal door het onderwijs van Christus worden wat God voor hem bestemd heeft. Er is geen heen en weer, geen heen en weer.

2

En ik waarschuw jullie, beste vrienden, om slechts één poging te wagen, probeer het niet! Want elke poging zal je kwaad doen. En zoals ik al zei, je hebt veel dingen geprobeerd. En je weet heel goed dat dit je alleen maar slechter heeft gemaakt.

Ik probeer het ook niet, beste vrienden, ik vraag jullie, zoals altijd, om nu eindelijk te aanvaarden wat voor jullie bestemd is. Niet van mij, nee, wat zo is voorbestemd door God. En dit alles, beste vrienden, heeft Christus ons verteld, en vertelt ons ook nu nog, wat velen helemaal niet geloven, door te zeggen: "Hij is dood, hij is gekruisigd." Hij gelooft niet meer dat hij onder ons is. Hij gelooft niet meer dat hij op deze aarde is. Hij gelooft helemaal niet meer. Hij wijst het ook af door te zeggen: "Dit is een verre geschiedenis, het is een religieuze doctrine geworden." En hij zegt ook van zichzelf dat de mens geloof moet hebben, zonder geloof zou hij niet kunnen leven, zonder geloof zou hij niet kunnen bestaan. En hij moet ook bij een formatie horen. Hij moet ook tot een kerkgenootschap behoren, en omwille van de orde moet hij ook tot een natie behoren. En verder, nou ja, hij moet iets doen in het leven, hij moet zijn beroep hebben, etc., en wel onmiddellijk, en dat is alles.

Beste vrienden, denk nu goed na hoe jullie tegen jezelf gezondigd hebben. Hoe steeds weer bent u in zonde gevallen, hoe steeds weer bent u in het kwaad gevallen, hoe steeds weer hebt u alleen het kwaad gediend; want u had zich bij het kwaad neergelegd, velen hadden zich er zelfs bij neergelegd. Want je zag jezelf verloren, je had geen kracht meer om je van het kwaad te bevrijden. Natuurlijk had je de kracht niet meer, want je hebt alles geprobeerd, zelf geprobeerd en ook veel pogingen van je naasten. Je hebt jezelf opgegeven en dat opgegeven, dat wil zeggen het goede opgegeven, en je naaste zegt ook: "Ik heb alles geprobeerd, ik kan niet helpen!"

Welnu, beste vrienden, wie zo ver gezonken is, wie zo ver afgedwaald is van de goede goddelijke weg, en wie vandaag de dag geen raad meer aanneemt, geen onderricht meer neemt, wie vandaag de dag de raad van Christus niet meer volgt, wie vandaag de dag dat niet meer doet, wie vandaag de dag zelfs niet meer de gedachte opneemt om dat te doen, omdat hij er immers, zoals ik al zei, alleen maar in gelooft, dat zou allemaal moeten gebeuren. Zoals hij denkt, dat wil zeggen, zoals hij zegt, zoals hij denkt. En dat is alles. Nee, beste vrienden, dat is niets. Het is alleen maar kwaad. De poging, de verleiding, zal altijd het kwaad zijn, en je wordt erdoor gegrepen.

En hoe sta je überhaupt in het leven, wat heb je gedaan, wat heb je gezegd, welke gedachten heb je opgevangen? Waren het altijd goede gedachten?

Heb je niet de grootste belangstelling getoond om het kwaad te horen, dat wil zeggen, wat voor jou sensatie is geweest, om überhaupt een gespreksonderwerp te hebben, om niet helemaal in slaap te vallen, om niet helemaal slap te worden, er was zoveel dat interessant was. Er was veel te horen, veel te lezen en veel kwaad te zien. Maar dat is wat een groot deel van de mensheid was, is en voorlopig zal blijven, omdat hij gewoon zo gewend is. En wat moet hij met de rest? Hij doet het keer op keer met: Hij heeft alles geprobeerd, maar niets hielp.

3

Nee, beste vrienden, het zal ook niet helpen. Wie niet geadviseerd kan worden, kan niet geholpen worden. En Christus zelf heeft ons de goede, de beste, de enige raad gegeven die wij mensen, die alle mensen moeten volgen. En als u nu correct volgt, en dat u niets eist, maar werkelijk alles bereikt wat voor u bestemd is, dan zult u veel goeds ervaren in uzelf, veel goeds in uw eigen lichaam, ook veel goeds in het lichaam van uw naaste. Geloof gewoon!

Ik ben geen spreker, ik ben geen redenaar. Ik ben niets meer dan dat, dat ik de mensen aankondig waarvan ik overtuigd ben. Maar eerst moet ik ook overtuigd zijn van mezelf en van datgene waartoe ik behoer. En ik moet overtuigd blijven van Degene die mij hierheen heeft gestuurd, die mij hier een aards leven heeft gegeven. En ik moet me bewust zijn van mijn missie, mijn roeping. Ik mag niet zo onverschillig zijn. Ik moet niet naar mensen luisteren, ik moet gehoorzaam blijven aan God. En dat blijf ik, dat hoef ik je niet te beloven. Ik ben je geen rekening schuldig. Je bent jezelf een rekening schuldig. Maar ik doe het gewoon, ik ben een klein voorbeeld voor je.

Want als ik vandaag naar de mensen zou luisteren, en dit alles zou aanhoren, hoe men zelf vuil en viezigheid naar mij werpt, en daar geen begrip voor heeft, ja, beste vrienden, dan zou ik al bezweken zijn onder deze vuile zware last. Maar ik heb er geen oor voor, noch oog, noch mond voor. Ik aanvaard zelfs nog niet de gedachte dat ik mij zou bezighouden met datgene waarmee mensen zich hebben beziggehouden, wat slechte mensen van zichzelf hebben gegeven en mij met al dit kwaad hebben overstelpt, dat ik mij daarmee zou bezighouden, dan zou ik vroeg of laat ook een slaaf van het kwaad zijn, overgeleverd aan de genade van het kwaad, en uiteindelijk zou ik ook alleen het kwaad dienen.

Beste vrienden, jullie moeten je er vandaag al van bewust zijn, als je maar één kwade gedachte in je opneemt, heb je altijd gemerkt dat andere kwade gedachten tot je zijn doorgedrongen en dat je daarna ook kwade woorden hebt gesproken. Dus alles wat je opneemt moet je weer afstaan. Heb je dit niet gedaan? Was je niet al verslaafd aan het kwaad? Want als je dat doet, beste vrienden, neem je alleen maar

een kwade gedachte aan, word je de dienaar van het kwaad, word je de echte dienaar van Satan. Laat me jullie dit vertellen, beste vrienden! Hoe vaak heb ik u niet gezegd dat u, zoals ieder mens, alle levende wezens, goddelijk bent, en dat niemand u het goddelijke kan ontzeggen. Jij blijft zo! Alleen met het verschil dat men min of meer ten prooi valt aan het kwaad, het kwaad dient, dat men zich neerlegt bij het kwaad, dat men zich neerlegt bij het kwaad, of dat men zich geheel overgeeft aan het kwaad, dat men dit gemakkelijker vindt, beter, om een vuil, smerig leven te leiden, zoals het hem uitkomt, en wat hij daaronder verstaat, één woord "leven" helemaal niet.

4

Inderdaad overgaan tot de slechte daad, moeten overgaan, omdat je overladen bent met slechte gedachten, ja daar, mijn beste vrienden, is er gevaar. En juist omdat hier het gevaar de mens bedreigt, zou alles duidelijk moeten zijn, hij zou moeten oppassen ook maar één slechte gedachte op te nemen. Hij heeft het nodig, met God verbonden te zijn. En hierdoor, beste vrienden, is het eigenlijk alleen mogelijk als hij de verbinding met God heeft herwonnen. En meer wilde Christus niet, meer wilde God niet. Dit is de echt ware Goddelijke leer, dit is de Leer van Christus, hoe, hoe hij het ons gaf, hoe hij het de mensheid mee gaf op hun weg! Verbonden zijn met God, mijn beste vrienden, is alles!

En boven alles, pas op voor de gedachten, vooral de slechte! En dan kun je het niet helpen. En ten slotte ben je niet tevreden met jezelf. Er is nog een teken dat je al verslaafd bent aan het kwaad, overgeleverd aan de genade van het kwaad. Je bent een ontevreden persoon geworden. Je bent echt niet tevreden met jezelf en met alles wat je is binnengedrongen, wat je blijft binnendringen. Want je hebt altijd te maken met al het kwaad dat je hebt gevoeld. Je zegt zelf dat je er niet vanaf komt, je bent er zo aan gewend, en het komt allemaal terug. Je hebt geen zelfvertrouwen. Je hebt geen vertrouwen in het goede dat God voor je bestemd heeft. En je gelooft helemaal niet, hoewel je jezelf blijft vertellen van wel. Omdat je verre van zo'n gelovige bent!

God geeft de mens alles zodat hij een gelovige kan worden, maar de mens aanvaardt het niet. Hij verbeeldt het zich alleen maar. Hij leeft alleen in het geloof dat hij is, dat hij is waar hij in gelooft. Maar hij doet nooit wat hij moet doen. Dat doet hij nooit voor zichzelf, dat doet hij nooit voor zijn naaste. Kijk, beste vrienden, hoe precies God alles heeft geregeld en verdeeld en hoe rechtvaardig God is. En hoe dit alles mogelijk is, hoe in de een of andere mens, in het menselijk lichaam, niet iets gebeurt, maar wat mensen nooit meer konden doen, waar ze echt niet meer bij konden helpen. Dus omdat er orde is geschapen in dit lichaam, noem je dit alles een wonder.

Ja, beste vrienden, wie denk je dat deze wonderen verricht? Was Christus in dit opzicht niet het grootste voorbeeld voor de mensheid? Heeft hij niet veel van deze wonderen verricht? Heeft hij de mens niet het bewijs ervan gegeven zonder het te willen? Want het was de daad, hij geloofde het, hij wist het, want hij kreeg de kennis niet van zichzelf, maar hij kreeg het van God. En hij deed alles wat hij moest doen, alles wat God hem opdroeg. Hij ging waar God hem leidde, niet de mensen. En hij sprak alles wat God tot hem sprak, en daarbij gebeurde het. Nooit, beste vrienden, is het de mens, maar het is en blijft God.

5

Een dienaar van God zijn, mijn beste vrienden, is het tegenovergestelde daarvan, dat wil zeggen, zoals u gewend was het kwaad te dienen, zo kunt u omgekeerd God van dienst zijn. Als je gebruik maakt van deze goddelijke kracht, als je de goede kracht in jezelf opneemt, dat wil zeggen, als je aandacht schenkt aan dit, je lichaam, als je er eerst mee begint, want dit, je lichaam, is immers de goddelijke gave. En als je dan in dit, je lichaam, alles opneemt wat God voor je bestemd heeft, dan zul je door God overtuigd worden. Maar je moet het doen, je moet het willen. God heeft je deze wil nagelaten, een vrije wil. Je kunt zelf beslissen!

Maar heb je nu de wil? Als dit, jouw wil, even goed, even goed is afgestemd op het goddelijke, op Gods wil, dan ben je al op de goede weg. En dat je werkelijk niets eist, maar alles bereikt, zodat je alles opneemt wat God voor jou heeft bepaald en wat al voor jou kan worden opgenomen, voor je lichaam en voor je verdere leven op aarde, voor het hele leven in het algemeen, voor het leven van allen. Want je overtuigt jezelf hiervan en kunt deze overtuiging overbrengen aan je naaste, je kunt het hem niet alleen vertellen maar ook laten zien, bewijzen, dat wil zeggen, de bewijzen zijn er altijd waar datgene is gebeurd wat de mens heeft gewild. En dat hij ook niet heeft gedaan wat, maar dat, altijd wat hij aan zichzelf te danken heeft.

Ik zal nu heel kort spreken over de menselijke gave. Bovenal, beste vrienden, zoals ik u zo vaak heb gezegd tijdens deze vieringen en in al mijn toespraken, moet u het echt in u opnemen als een lering. Want het is de leer van Christus die je ter harte moet nemen. Hoe vaak heb ik je niet gezegd dat je elk geschenk dat je van je medemensen hebt gekregen in acht hebt genomen. Je hebt het beschermd, je hebt het gespaard. Je behandelde het met zorg, dat wil zeggen, je zorgde ervoor dat er geen vuil op of in kon komen, dat er geen vuil in kon komen. Als dit geschenk niet helemaal in orde was, als je niet wist hoe je het zelf moest repareren, dan ging je naar een specialist die het repareerde.

Een professional, ja, een professional! Niet een leek, niet iemand die onwetend is, maar iemand met kennis van zaken, die hier verstand van heeft. die actief was of is in deze fabricage, of dat het zelfs zijn beroep is, dat hij hier niet alleen iets van weet, maar ook echt begrijpt wat er nodig is om deze gave te kunnen herstellen. Nou, beste vrienden, ga altijd naar een professional!

6

Nou, dat is het aardse. En je wist hoe je moest geven, dat wil zeggen deze geschenken aan te nemen, je wist ook hoe je jezelf moest geven en was blij als de ontvanger blij was en ook dankbaarheid toonde aan de gever voor het prachtige geschenk. En je was ook eerlijk tegen hem, hoewel je dat eerder niet eens wilde. Maar hij gaf je het goede cadeau, en dat vergeet je niet. En je zult er altijd aan herinnerd worden zodra je ermee omgaat, met dit object, met deze gave.

Nu vraag ik u: Wat is uw lichaam? Wie heeft het je gegeven? Heb je het zomaar gekregen? Is het van je aardse vader, van je aardse moeder? Het heeft hier niets met God te maken, je leeft toch in dit geloof. Maar, beste vrienden, dit lichaam is een goddelijk geschenk! En je hebt het altijd bij je, je leeft erin. Je gebruikt het. En als er een discrepantie in ontstaat, probeer je die weg te nemen. Maar dat doe je nooit, dat de discrepantie wordt opgeheven. Omdat je de oorzaak niet kent. Je denkt niet eens zo ver terug. Je gaat er niet eens mee om, het is er nu ineens. Maar moet je niet veel, veel meer aandacht besteden aan je lichaam, omdat je lichaam het meest waardevolle voor je is? Moet je echt niet alles doen om dit ene lichaam te behouden? Omdat je het de hele tijd bij je hebt.

Maar in alles wat je doet, in alles wat je niet doet, word je niet herinnerd aan de goddelijke gave? Alle andere geschenken die je van mensen hebt gekregen, het is niet één stuk, het zijn er meerdere, maar het zijn gewoon geschenken die je niet zo vaak ziet, je zou ze wel eens kunnen vergeten. Maar dat je je lichaam in de vergetelheid hebt gebracht en kunt brengen, dat kan ik niet begrijpen. En toch moet ik het begrijpen, want ik weet waar je op ingesteld bent, dat je ten prooi bent gevallen aan een macht, dat is de macht der gewoonte. En dat je je alleen kunt troosten met het woord "geloof", maar in werkelijkheid niet kunt geloven. Want je hebt het woord geloof nog niet ter harte genomen, je bent nog niet overgegaan tot actie. Dus, beste vrienden, niemand kan mij vertellen dat het mogelijk is om je lichaam te vergeten. Dat is aan jou. Je hebt het altijd bij je. Dus, hij die zichzelf en zijn lichaam vergeet is ver genoeg.

Natuurlijk, als hij hier en daar hulpeloze mensen ziet, of hun noodkreet hoort, en hij is er om te helpen, heeft hij eerst kracht nodig en ook het geloof dat hij kan helpen. Op dat moment geeft hij alles terug wat hij heeft opgenomen en hij gelooft gewoon dat hij kan helpen. Maar hij kan ook door het kwaad worden aangevallen, want het kwaad zal zich verdedigen. Het kwaad zal altijd alles doen om ervoor te zorgen dat het niet geëlimineerd wordt. En het kwaad is zo bedrieglijk en weet overal binnen te sluipen en op te duiken, zoals jullie, beste vrienden, al grotendeels gewend zijn door jullie oneerlijkheid. Je kon niet meer zo eerlijk zijn. Je kon niet langer de waarheid vertellen, want je vreesde dat je veel dingen zou verliezen als je de waarheid vertelde. Maar daarmee hield je vast aan het aardse, je behield het materiële en verbeurde daarvoor het goddelijke.

7

En dat is alles! Maar dat had ik je meteen kunnen vertellen, dan was ik meteen klaar geweest. Dan had ik je niet zoveel hoeven te vertellen. Want alles is hier al gezegd. Wie zichzelf doet vergeten, wie zijn lichaam doet vergeten, heeft God vergeten, draagt God niet meer in zijn hart. Hij kan gewoon niet meer geloven. Hij leeft alleen in de waan dat hij gelooft. En ik zeg nogmaals hoe vaak ik het hier vandaag op de band heb gezegd: Hij weet niet eens hoe hij het woord "geloof" ter harte moet nemen. Hij weet niet wat hij ermee moet doen. Maar moet dit doorgaan, beste vrienden? Wil je zo verder leven? Was het niet zo dat toen een van uw burens u benaderde, of dat u op de een of andere manier, -hoe, -wanneer ontmoet, dat hij kwaad tegen u zei, u het kwaad absorbeerde, zoals ik al zei, en daarna het kwaad weer van u afgaf. En daarna raakte je er zo aan gewend om zoveel mogelijk kwaad te horen. En dat je niet eens meer merkte dat je veel kwaad had gesproken en uiteindelijk ook was overgegaan tot slechte daden. Je realiseerde je niet eens dat je een dienaar van Satan was geworden, een dienaar van het kwaad. Het is niet eens tot je bewustzijn doorgedrongen. Nou, je geloof gaat niet zo ver.

En daarvoor, beste vrienden, heeft Christus ons zo vaak gewaarschuwd. Hij heeft ons zoveel goeds gegeven om mee te nemen op onze reis door het leven. Waarom hebben de mensen geen acht geslagen op het goede? Waarom hebben ze het niet in zich opgenomen? Waarom hebben ze nooit gedaan wat ze in de eerste plaats aan zichzelf te danken hebben? En daar ging het om, beste vrienden. En nu is het belangrijk dat je echt, echt en eerlijk overgaat, door in te halen wat je gemist hebt, door nu te doen, altijd te doen wat je aan jezelf verschuldigd bent. En dat je hier echt, echt aandacht aan besteedt, aan je lichaam, dat immers een goddelijk geschenk is. En dat je je echt openstelt, je echt overgeeft aan het goede, je echt overgeeft aan God. En dat je deze ware goddelijke missie in jezelf opneemt. En dat je alles wat goed is echt ter harte neemt. Ter harte nemen betekent dat je het in je opneemt.

En dan zul je ook de levensstroom door je lichaam voelen stromen! En hoe meer goeds je inneemt, hoe beter je je zult voelen, hoe eerder er orde in je lichaam komt.

Welnu, beste vrienden, dat is alles wat Christus wilde, dat is alles wat God van ons verwacht, dat is alles wat we moeten doen, zelfs in dit leven op aarde. God wil niets liever dan dat we ons goed voelen, dat we ons echt gezond voelen, op deze, Zijn aarde.

Beste vrienden, ik heb er niets op tegen als u vandaag al uitkijkt naar een geschenk van uw naaste.

8

En ik heb er niets op tegen als je ook een van je naasten blij wilt maken, ook cadeautjes wilt geven. Want ook deze aardse gaven zijn voor ons, voor de mensen, een bewijs dat de mens zich hier in het goddelijke toont in zoverre hij, de mens, door dit, zijn lichaam, dat God hem voor een aardse leven gegeven heeft, alles kan scheppen wat mooi en goed, nuttig en aangenaam is. Zonder dit lichaam zouden we niets kunnen doen. En dat is een teken voor de mens, voor de hele mensheid, wat de mens met zijn lichaam kan creëren. Ik hoef nu niet op de details in te gaan. Want weet je, als je gewoon door een winkelstraat loopt en in etalages kijkt, wat voor prachtige dingen mensenhanden hebben gemaakt. Niet dat ik er tegen spreek, integendeel. En je weet zelf wat je bezit, wat je voor jezelf hebt bewerkt, wat je voor jezelf hebt gekocht, en welke geschenken je al hebt gekregen van je naasten, of dat je jezelf misschien ook een geschenk hebt gegeven. Er is ook veel van dit, dat iemand zegt, "Ik geef mezelf een geschenk."

Dus dit, beste vrienden, zou en is ook het teken waarvoor God ons een lichaam gaf, dat we ermee kunnen scheppen, ook moeten scheppen, dat we kunnen genieten, dat we iets kunnen scheppen. Maar we mogen niet verslaafd raken, dat wil zeggen, we mogen niet verslaafd raken aan geld of hebzucht. Dat mag niet gebeuren, beste vrienden! Het moet niet zo ver leiden!

Dus, hoe moeten wij, hoe moet de mens zich dankbaar tonen aan God, vooral hier op deze dag, op de gedenkdag van de geboorte van Christus, dat God ons de echte Verlosser heeft gezonden, die ons op de weg moest leiden en ons ook op de weg heeft geleid. Alleen volgden de mensen hem niet, alleen brachten ze dit alles niet in praktijk, ze waren en werden te comfortabel. Zij behoren immers ook tot een moderne tijd. Ja, beste vrienden, wie het zo opneemt en zo blijft leven in dit geloof is op de verkeerde weg. We kunnen terecht van het leven genieten. Maar toch heeft Christus ons door de Heilige Schrift verteld en laten weten dat ook wij hetzelfde goed kunnen doen, als we maar willen.

Lees het alsjeblieft! Volg het nauwkeurig en gehoorzaam alles wat ons door de leer van Christus is overgeleverd.

9

Welnu, mijn beste vrienden, ik geloof dat ik jullie zover heb gebracht dat jullie nu zouden moeten weten wat de geboorte van Christus voor ons betekent. En dat we ons speciaal ieder jaar weer, het uur van geboorte herinneren, de Geboorte van Christus. En hetzelfde, beste vrienden, moeten jullie ook voor jezelf doen, zodat jullie weten, wat voor jullie, je eigen geboorte, je eigen zijn hier, je eigen leven op aarde betekent, waarvoor jullie daadwerkelijk van God, jullie lichaam als cadeau gekregen hebben. Dan zullen jullie het leven weten te waarderen. Want overal waar leven is, daar is God! Waar veel leven is, daar is God des te meer. Daar werkt het. Waar weinig leven is, kan het niet effectief zijn, het heeft geen impact. En dus, beste vrienden, is het belangrijk dat jullie veel leven, veel levensstroom zoals God voor ons heeft bedoeld, die God naar iedereen zendt, alleen hij, de mens zelf, moet en kan dit zelf opnemen, via zijn lichaam.

Daardoor heeft hij niet iets bereikt, maar dat bereikt, zoals God het bedoeld heeft. Door aandacht te schenken aan zijn lichaam, heeft hij zichzelf al in dienst van God gesteld. Dat is wanneer hij de echte dienaar van God begint te worden. Maar hij die altijd weer kwade gedachten opneemt, die wordt en is een dienaar van het kwade.

Dus dit, beste vrienden, kunnen jullie vanaf nu heel goed onderscheiden. En nu hebben jullie nog een paar dagen, nu het heilige feest ons nadert, de herdenking van de geboorte van Christus, en dat we deze dag ook echt weten te heiligen en te waarderen. En u doet ook hetzelfde, wat ik al aan veel van de vrienden heb gegeven, dat ik u allen heb gevraagd tot zelfkennis te komen, in die mate dat u weet wat uw eigen geboorte voor u betekent.

En nu, beste vrienden, spijt het mij uit de grond van mijn hart dat ik het u niet persoonlijk, dat wil zeggen deze keer, kon vertellen. En daarom heb ik me beperkt tot dit technische wonder. En dit is ook een gave van God, die God aan de mens heeft gegeven, dat hij met dit, zijn lichaam, zo'n technisch wonder heeft kunnen scheppen, dat veel van het onmogelijke voor ons mogelijk maakt, als we maar weten hoe we het goed moeten gebruiken.

10

Het spijt me heel erg dat ik ondanks alles niet persoonlijk bij u kan zijn. Maar ik geloof dat u nu ook het gevoel zult hebben, dat u nu niet meer verdrietig zult zijn en zult zeggen: "Ja, waarom is hij niet gekomen?" Ik kan je dit alleen maar van hieruit toeschreeuwen, dat ik er zelf al ben, ik ben er helemaal!

Geloof het maar! Overtuig jezelf ervan!

Het is niet alleen praten van mij, nee vrienden! Ik heb gezegd dat ik geen redenaar ben, ik ben slechts een waarzegger. Ik zeg alleen wat waar is, en wat ik lang en altijd als waarheid heb erkend. Want de waarheid is niet alleen rondom de mens, maar is ook in de mens, waarvan hij zichzelf moet overtuigen.

Nou, omdat ik er nu niet bij kan zijn, wil ik u hiervoor ook een klein aandenken geven, zodat u niet vergeet wat dit voor u betekent. Al is het maar een klein blikje met de afbeelding van het lichaam van Christus. Het is de geboorte van Christus, beste vrienden, dat ik met dit beeld veel dingen in jullie oproep en dat jullie nu ook ter harte weten te nemen wat jullie zojuist van mij hebben gehoord.

Aanvaard uit de hand van Fräulein Ludewig, die ik gevraagd heb ieder afzonderlijk zo'n portret te geven, en neem nu al deze woorden die ik u verteld heb ter harte. dat ik je gaf om mee te nemen op je verdere levensweg en dat je echt ter harte weet te nemen wat nu goed voor je is. Neem deze raad ter harte. Ik wens u allen veel liefde, veel goeds dat God voor alle mensen bestemd heeft.

Helaas moet ik me hier beperken tot de band. Ik zie nu dat er nog maar een paar meter over is, dus ik moet tot het einde komen. En ik geloof dat ik u nu het belangrijkste heb gegeven om mee te nemen op uw weg, in die zin dat ik u werkelijk alle liefde toewens, al het Goddelijke, met heel mijn hart.

Geloof alleen dat ik niets meer ben dan je helper. Geloof, mijn beste vrienden, dat ik niets meer ben dan een dienaar van God, wat u ook kunt zijn, als u maar wilt, als u maar doet. En geloof, mijn beste vrienden, dat ik niets anders ben dan een instrument, een instrument van God, wat jullie in werkelijkheid ook zijn, in waarheid, wat jullie alleen nog niet kunnen geloven. Waar je altijd alleen maar hebt geleefd in de overtuiging dat je daar geen tijd voor hebt, dat je je beroep moet uitoefenen, dat je je bedrijf moet uitoefenen, dat je je huishouden moet uitoefenen, en dat je vele dingen moet nastreven. Je hebt heel weinig tijd voor jezelf, voor je lichaam en voor alles wat je aan jezelf te danken hebt. Je tijdstelling is verkeerd!

11

Alleen die ene keer nu, dat is deze kersttijd, de kerstmaand, waar je aan herinnerd wordt. Maar hoe noodzakelijk is het, dat u elk jaar opnieuw vermaand wordt tot het goede, tot God! En hoe noodzakelijk is het dat u nu alleen de waarheid steeds opnieuw wordt verteld, alleen datgene wat u zelf kunt ervaren.

Alleen jij moet overgaan om jezelf ervan te overtuigen. Ik wil niet dat ook maar één persoon die al tot mijn vriendenkring behoort nog tot de goedgeblijven behoort. Ik wil niet dat hij goedgeblijven is! Hij heeft de plicht, net als ik, om zichzelf van alles te overtuigen! En hij kan dit het gemakkelijkst doen als hij overtuigd is van zichzelf. Dan zal hij ook overtuigd zijn van God, aan wie hij, de mens, toebehoort.

Dus, beste vrienden, ik moet nu echt stoppen. Ik wens je het allerbeste, een Gezegd Kerstfeest!

En een gelukkig, gezond 1959!

Ik wens je Gods rijke zegen toe in je verdere leven!

Nu, beste vrienden:

Heb het leven lief, God - God is overal!

(Klokken luiden)