

Brev fra Bruno Gröning, udateret

[Afskrift \(pdf\)](#)

Det er ikke så nemt for Dem at forstå, hvordan De kan opleve helbredelsen på Deres egen krop. Det er så meget mere nødvendigt for dette, da mennesket ud fra sig selv ikke mere ved, hvad han må vide, for fuldt og helt at beherske sin krop. I Deres tilfælde er det dog ikke andet, end hvad jeg allerede har givet Dem som en sammenligning i telefonen, så De forstår, at mennesket kan sammenlignes med et batteri, som ved brug lidt efter lidt bliver afladet, så det til sidst ikke mere kan give energi fra sig. Nøjagtig det samme ligger også i den menneskelige krop, til hvilken Gud har givet sin bestemmelse, at den, kroppen, også må have energi i sig, for at kunne gøre alt det, som Gud har givet menneskene den til.

Mennesket der er blevet energiløst, slår det hen med ét ord, idet han siger, at han er nervøs. Han kan derved ikke rumme alt det, eller bedre sagt, han har gennem nervøsiteten, gennem uroen, ikke mere forståelse for sine omgivelser, og endnu mindre for sig selv. Dette kommer af, at kroppen faktisk altid bliver taget i brug, og for dette brug forbruger den bare energi, men blev aldrig sat i stand til at optage ny energi, dvs., at mennesket aldrig var gået over til, eller kunne gå over til det, fordi han ikke råder over viden om, hvordan det forholder sig med hans krop, og heller ikke, hvordan han får ny energi.

Her vil jeg fatte mig i korthed, idet jeg nu betror Dem, kære frøken Braun, hvordan De hele Deres liv altid, også altid, kan optage energi til Deres krop fra den store, guddommelige energikilde. Kort sagt, når mennesket viser sin krop opmærksomhed, idet han selv vil det, optager roen i sig, og fortsat sætter sin vilje ind på at optage energi for sin krop, vil dette også ske. Ved at iagttage Deres egen krop, vil De også føle, hvordan alt i Deres krop fuldbyrdes. Det er, enkelt sagt, følelser, som mennesket aldrig har fornemmet i sin krop. Også De vil sige for Dem selv: "Mærkeligt, hvad jeg nu registrerer i min krop, det er helt nyt for mig." Jeg svarer straks, at denne fornemmelse i kroppen er blevet fremmed for menneskene. Efter denne tid, hvor De bevarer roen, vil De mærke, at alt i Deres krop er anderledes end tidligere. En følelse fuld af kraft, hvor De vil sige til Dem selv: Det er en herlig fornemmelse, jeg føler mig, nu hvor jeg jo har gjort det rigtige, som et nyfødt menneske. For fremtiden vil De også konstatere, at Deres krop gennem denne gode, guddommelige kraft, som Gud jo har bestemt for enhver krop, virkelig bliver så fri, at den ikke mere viser tegn på lidelser. Lidelserne, som hidtil var i Deres krop, var jo tegn på, at kroppen havde al mulig grund til at besvære sig, når den ikke mere var i besiddelse af det, der hørte til dens bestemmelse.

Og nu endnu ét, kære frøken Braun: Sammenlign Dem hele livet med et batteri, som De også i Deres arbejde må betragte som det nødvendige onde, idet De altid, også altid, sørger for at Deres krop er friskopladet, så den altid er i stand til at anvende denne livsenergi for at kunne leve og eksistere, ikke kun for Dem selv, men at den som et batteri også kan give energi til andre, dvs. alle vore medmennesker, som har vist tegn på en energimangel. Dette ville måske være det vigtigste om, hvordan De kunne få ny livsenergi, idet jeg vil opretholde forbindelsen for Dem, ligesom jo også telefondamen gør, idet hun opretholder forbindelsen til hver telefonabonnet, så længe mennesket beholder telefonrøret i hånden. Det betyder, så længe De også hører det gode, så længe De vil det gode og har brug for det og tager det til Dem, så længe vil De her kunne opretholde forbindelsen til Gud, idet De erfarer sandheden i Deres egen

krop, og derved ikke hører til de energiløse, men virkelig gennem Guds kraft bliver så styrket, at De kun vil have en positiv indstilling til Deres fortsatte jordiske liv.

Skulle jeg også få tid til at imødekomme Deres ønske om personligt at aflægge Dem et besøg, vil jeg gøre det. Men det er vigtigt, at De først opfylder betingelserne, og at jeg fornemmer Deres gode vilje til at gøre alt det, som De først og fremmest må gøre for Deres eget liv, som ikke kun De, men ethvert menneske må gøre.

Vedlagt sender jeg Dem det lovede folie såvel som foto, med det hjertelige ønske, at De kan notere store, gode resultater for Dem selv.

Ikke forlange, men opnå. Den guddommelige kraft hjælper og helbreder.

Hav tillid, og tro også De først og fremmest på det, som De har brug for til Dem selv, til Deres krop, til Deres eget liv.

Deres

Bruno Gröning

Kilde:

Bruno Gröning stiftelsens arkiv