

Verwijzing

Dit is een afschrift van het in steno genotuleerde verslag van Bruno Gröning, gehouden op 11. September 1949, in de namiddag, in München vanuit het raam van de redactie van de “Münchener Allgemeinen”. De schrijfwijze werd aangepast aan de regels van de huidige spelling.

Opnames van Bruno Grönings voordrachten, origineel gesproken, zijn verkrijgbaar op CD, en kunnen via het bijgaande internet adres besteld worden:

www.bruno-groening-stiftung.org

Verslag van Bruno Gröning, München, 11. September 1949, in de namiddag

“In de hoop, dat de weg naar herstel spoedig wordt vrijgegeven...”

Beste genezing zoekenden!

In de hoop, dat de weg naar herstel spoedig is vrijgegeven, begroet ik jullie hier van ganser harte. Ik wil niet dat het mijn zaak is, ik zal er alles aan doen; ik heb tot de dag van vandaag niets nagelaten. Niets voor mij, alles voor de mensen, mensen die sinds jaren verlangen naar gezondheid, die ik verder niets wil terug geven dan hun gezondheid. Daarom vraag ik jullie, nog zolang te wachten, totdat ik iets concreets in de hand heb, dat wil zeggen, totdat men mij schriftelijk bevestigd heeft, dat ik datgene doen kan, waartoe ik mij verplicht voel. Ik help niet u alleen; ik wil iedereen helpen. Daarom vraag ik jullie; zolang te wachten, tot deze dag en het uur er zal zijn.

De zieke, de enkeling of allemaal, zoals jullie hier beneden staan, zullen al veel in jullie lichaam hebben gevoeld. Bedank alstublieft niet de kleine Gröning, maar bedank alleen God! Indien mogelijk vraag ik jullie om stil te zijn en alles, wat mij en jullie betreft, gade te slaan. Controleer alstublieft jullie hele lichaam; dan hebben jullie zoveel te doen, dat jullie misschien – ik zeg misschien- dat ontvangen, waar jullie al heel lang naar hebben verlangd. Meestal of altijd is het zo geweest, dat veel mensen ook hebben gevonden, waarnaar zij zochten, en dat is altijd de gezondheid. Nu ligt het aan jullie zelf, of jullie willen wachten, met andere woorden, of jullie hart bereid is, dat jullie in staat zijn, het Goddelijke aan te nemen.

Nu vraag ik jullie, om dit plaatsje nu soepel te verlaten. Wees verstandig; overtuig u van datgene, wat u zelf al in uw lichaam heeft gekregen! U zult de gelegenheid krijgen, de weg naar mij toe te vinden en dat u naar mij toe kunt komen.

Bron

Archief Bruno Gröning Stichting