

Verwijzing

Dit is een afschrift van het in steno genotuleerde verslag van Bruno Gröning, gehouden op 29 september 1950, bij natuurgeneeskundige Eugen Enderlin in München.

Opnames van Bruno Grönings voordrachten, origineel gesproken, zijn verkrijgbaar op CD, en kunnen via het bijgaande internet adres besteld worden:

www.bruno-groening-stiftung.org

Toespraak van Bruno Gröning, München, 29 September 1950

"Ik weet niet of jullie hiervan al op de hoogte zijn..."

Beste genezing zoekenden!

Ik weet niet, of jullie hier al van op de hoogte zijn, dat ik weer een keer – wat zich misschien nog een keer kan herhalen, alle goede dingen zijn drie , - dat ik alweer het schriftelijke verbod gekregen heb, om zieke mensen te helpen en hun te genezen. Het is niets nieuws, hierover ben ik heel duidelijk. Maar een ding kunnen ze niet doen, mij iets dergelijks verbieden, het is namelijk niet te stoppen. Het is niet nodig om voor de zieken te verschijnen, er komt wat er komen moet. “Er gebeurt toch, wat er gebeuren moet”, heb ik verleden jaar gezegd in Herford, toen ik voor het eerst het schriftelijke verbod kreeg. Toen heb ik alle genezing zoekenden laten weten, dat ik een schriftelijk verbod had gekregen. Toen heb ik het volgende gezegd: “Er is geen menselijke wetgeving die mij zoiets kan verbieden, mensen te helpen en mensen te genezen. Voor mij telt er maar een wet en dat is het ware Goddelijke. Al zou men mij in een regenton stoppen en mij hierin begraven, dan gebeurt er toch wat er gebeuren moet”.

Dit heb ik voortdurend overal, waar genezing zoekenden samen kwamen, altijd weer hetzelfde verteld, ik heb niet geaarzeld om de waarheid te vertellen, ongeacht wie zich onder de genezing zoekenden bevond. Maar ik kon het niet helpen, dat die personen, die zich in de Heilstrom bevonden, gezond werden. Ook hier lag het steeds weer aan de mensen zelf. Hoe ik in staat ben, aardoppervlakten evenals voorwerpen of ruimten aan te spreken, en wie zich daarop of daarin bevinden, krijgen deze stroom, deze stroom noem ik de Heilstrom. Er zijn zoveel personen geweest, die mij wilden verbieden om op afstand te genezen, die mij wilden verbieden daar zelfs over te spreken. Ik denk er niet aan, om hierover te zwijgen, omdat ik weet, dat ik daarmee al ontelbare mensen heb geholpen en dit zal ik mijn hele leven blijven doen. En daarom ligt het nu aan de mensen zelf, hoe hij zich hierop instelt.

Maar omdat jullie allemaal nog grotendeels onwetend zijn, denken jullie altijd weer en nog, ja, de Heilstrom ziet er zo uit, of de genezing gebeurt zus of zo, dat deze

zichtbaar is. Nee, de Heilstrom werkt zo op het menselijk lichaam, op de inwendige en uitwendige organen, dat jullie het voelen. Maar wie zijn ziekte koestert, houdt ze vast, wie ze zoekt, zal ze vinden. Dat is waar, jullie schakelen dan weer automatisch terug op de ziekte, dit betekent op het lijden. Dat is datgene wat niet mag gebeuren! Daarom, omdat mensen nog zo onwetend zijn, voel ik mij nog steeds verplicht, niet alleen de eenling, niet alleen 100.000 of miljoenen, nee, alle mensen op deze aarde te informeren. Juist omdat dit zo onwetend gebeurt door enkele mensen, die denken, dit te kunnen tegenhouden. Het gaat gewoonweg niet, ik hoef er niet bij te zijn. Ik blijf het steeds afwijzen, ik zeg het altijd tegen de heer Dr. Enderlin, het hoeft niet zo te zijn. Hij weet het ook, maar hij komt steeds weer en zegt: De mensen willen u zien. “En daarom sta ik nu voor jullie. Van een genezing hoeft men niet te spreken. De heer Enderlin als zodanig, dat hij zich voor de zieken heeft ingezet, stelt iedere dag vast, nog voor ik de ruimte ben binnengekomen, waar ik nog nooit ben geweest, heeft hij al alles klaar. Ook hem moet ik er van overtuigen, dat hij een gevoel van veiligheid krijgt en zegt: “Inderdaad, die Gröning heeft gelijk, hij hoeft er niet bij te zijn. Alleen wil hij hierdoor nu jullie wens vervullen, omdat jullie zeggen: *Wij willen hem zien.*” Er zijn altijd weer mensen, die niets onbeproefd laten: *Wij willen hem zien, wij moeten hem zien.* Dat kan ik heel goed begrijpen, maar noodzakelijk is het niet. Mooi, ik doe jullie dat plezier, als de tijd rijp is, maar het is niet nodig.

Het gaat erom, dat jullie op dit moment dat krijgen, wat jullie hartenwens was en ook is gebleven, ooit gezond te zijn. Want het is een feit, zoals mij een hogere ambtenaar, dit wil zeggen van de kant van de overheid heeft gezegd, het zou eigenlijk niet nodig zijn te genezen, het zou ook voldoende zijn, als ik de mensen al van de pijn zou bevrijden. Als ik een persoon, die jarenlang pijn heeft gehad, al was het maar een jaar, dan zegt men zo gemakkelijk, het is nog niet zo erg dan wanneer iemand 10, 15, 25, 30 en nog meer jaren pijn heeft gehad; als ik deze mensen werkelijk maar voor een week de pijn zou afnemen, dat zou het grootste geschenk zijn voor deze mensen, die al die jaren alleen maar zijn lijdend, de pijn moesten verdragen. Deze mensen heb ik geantwoord, dat dat veel te weinig is, want daarmee ben ik niet tevreden. Ik wil dat de mensen gezond zijn. Ik wil immers geen geld verdienen. Kom naar me toe en zeg me, dat ik me een scheermes moet kopen of een pakje lucifers. Bovendien ben ik een aalmoesontvanger. Maar wat de mensen misschien geloofden, omdat ze alleen maar van zichzelf uitgingen en omdat ze zelf het grootste streven hadden, alleen maar geld te verdienen, ik wilde ook geld verdienen, maar in dit geval hebben ze zich vergist. Als ik dat gewild had, dan telde ik nu reeds tot de rijkste mensen van deze aarde, rijk aan geld en bezit. Ik zou me niet druk hoeven te maken om deze arme zieke mensen, niet aan me te laten hangen, ook niet de ergernis op te pakken waarbij men niets nalaat om mij op de knieën te dwingen. Maar anderzijds ben ik een rijk man geworden, rijker, dan jullie allemaal samen.

Zo een rijk persoon zoals ik is er geen tweede! Dat kan ik hier eerlijk zeggen en met zekerheid, rijk aan kracht, om mensen te helpen en te kunnen genezen. Ik denk met zekerheid te kunnen zeggen, dat dit meer is, en omdat ik dat laatste voor het betere houd kan ik daarom zeggen, komt wat komt, ik wijk niet van mijn ware roeping! Het is treurig voor de arme zieken, het is een gegeven dat hij altijd weer wordt verstoord. Ik heb nu de geweldige vaststelling kunnen doen, door op afstand de arme zieke mensen te genezen waar het niet meteen zo van vandaag op morgen gaat. Dus ik moest eerst het gebied reinigen; ik had niet de tijd en zo ontvangen jullie op afstand de genezing, niet alleen in Duitsland, maar in alle landen van de wereld En deze mensen, zoals ik dit nu vaststel in Duitsland, weten precies wat er gaande is, als ze de Heilstrom niet ontvangen, dan worden ze zelfs opgewonden. Dat zijn altijd deze dagen en uren, waar ik weggetrokken word, zodat ik niet in staat ben, op dat moment te zenden, de Heilstrom te zenden. En dat merken de zieken thuis. En nu zal ik de tijd hebben, die men mij weer teruggegeven heeft, om deze zaken meer en meer te onderzoeken, zodat ik eindelijk het bewijs kan leveren wat er gaande is.

Ik neem het de een of ander persoon, die denkt, mij dat te kunnen verbieden, niet kwalijk. Dan zal ik hem dat antwoorden: “U bent een heel grote dwaas.” En zal dit een paar keer herhalen: Ik heb gezegd, jullie kunnen mij aanklagen. Ik beweer het nog een keer, zodat jullie het niet vergeten: u bent de grootste dwaas, die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen, en wel een hele grote dwaas in mijn doen en werken. En toen ik dit zinnetje hieraan had toegevoegd, was hij geslagen. Want niemand kan zeggen, zoals er mensen zijn geweest: “Ik geloof er niet in, dat die Gröning een charlatan of wat dan ook is, dat klopt niet, ik ben eerder sceptisch.” Sceptisch, dit woordje staat ten onrechte. Sceptis bestaat hierin niet. Hierover zeg ik, het is onwetend. Want van wie zou de mens dit ook geweten hebben.

Ik wil mij niet vergelijken met Jezus Christus, maar het was er al eerder. Er zijn mensen naar me toe gekomen die mij er onlangs op gewezen hebben: “Men hoeft maar het Nieuwe Testament te vergelijken met uw doen en werken, dan bemerkt men geen verschil.” Niet dat ik dit van mijn kant zou willen zeggen, nee. Want ik kom niet aan lezen toe, tot op vandaag heb ik geen menselijke leer aangenomen. Ik heb mezelf niet laten onderwijzen. Ik ben opgeleid. Ik heb nog niemand pijn gedaan. De opleiding die ik heb is geen inbeelding, nee, ik ben opgeleid. Ik heb nog niemand pijn gedaan, noch onrecht aangedaan. Ik zou een paar dingen kunnen doen, ik zou de mensen helemaal kunnen vernietigen, dat wil zeggen, die zich hier tegen mij verzetten. En veel mensen hebben tegen me gezegd: “Vernietig deze mensen toch, het ligt immers in uw macht.” Ik zei: “Nee, dat zou mijnerzijds zwak zijn, als ik deze Goddelijke gave daarvoor zou gebruiken en ik weiger.” Dit weten mijn vijanden heel goed, dat ik hun nooit kwaad zal doen. Want ik ga niet de weg om kwaad te doen, maar om mensen te helpen en te genezen,

hun op de juiste weg te voeren, en deze weg is de ware Goddelijke, waarvan de mens duizenden jaren geleden door de macht van satan werd weggevoerd. Hij werd zelfstandig en staat nu alleen. Hij heeft het recht niet meer, van God hulp te verwachten. Momenteel is de mens de weg kwijt. Hij is destijds steeds meer weggevoerd en weet nu niet meer, welke de ware Goddelijke weg is. Want de macht van satan heeft de brug achter zich opgeblazen, toen alle mensen van deze weg waren weggevoerd. Deze brug is weer gebouwd, ik heb ze weer opnieuw gemaakt en iedereen kan nu deze weg gaan, die over deze brug voert. Ik ben niet de genezer zelf, ik ben net zo'n mens als jullie uit vlees en bloed. Mijn kracht is het niet, geen menselijke kracht, het is de Goddelijk kracht. Ik sta zoals een wegwijzer voor jullie. Of jullie besluiten deze juiste weg te nemen, is niet aan mij, dat is jullie eigen zaak.

En aan de andere kant sta ik daar als een monteur, die de verbinding weer herstelt naar het Goddelijke, naar deze ware Goddelijke energie, die de mens nodig heeft, om de hulp, de genezing te verkrijgen. Maar hij kan deze alleen maar verkrijgen als hij niet meer aan het slechte, smerige, aan de ziekte niet meer denkt, maar het vaste besluit neemt, de nieuwe ware Goddelijke weg te gaan.

Ik sta voor jullie als een kleine transformator, die de energie ontvangt en deze goed verdeeld, zoals ieder mens deze nodig heeft, om de genezing te ontvangen. Dit is alles, wat ik jullie in grote lijnen te zeggen heb. Dit zeg ik niet alleen nu, of heb het niet alleen nu gezegd, integendeel dat heb ik ook al verleden jaar gezegd. Dat heb ik reeds gezegd, toen ik nog een kleine jongen was.

Als jullie mij een lange brief schrijven, dan steek ik deze gesloten in mijn zak. Het is niet nodig de brief te openen, ik weet wat er in staat. Jullie hoeven mij niets te zeggen, ik weet, wat jullie mij willen zeggen. Jullie hoeven mij niets te vertellen. Hier in deze ruimte zijn nog vier mensen, waarmee ik dagelijks samen ben, die iedere dag vaststellen, dat het waar is. En denk maar niet dat de heer Enderlin zich hiervoor zou laten gebruiken, als het leugen en bedrog zou zijn. Daarvoor zou zijn naam te goed zijn.

Een ding gun ik de mens niet, dat hij ook maar iets van mij verlangd. Daar weet hij te weinig voor. Zij moeten luisteren, en mijn woorden, waarom ik steeds weer vraag, heel nauwkeurig opvolgen, opletten en dit nader onderzoeken en vastbesloten zijn om deze juiste weg verder te volgen. Dan hebben wij vrede op aarde. Want haat komt via enkele mensen omdat hij het niet verdraagt dat het zijn medemensen beter gaat. Hij gunde hem, zoals men altijd zegt, niet het licht in de ogen. Dat moet stoppen, dat moet beter. Houdt van uw naasten, ik zeg zoals altijd: meer dan van u zelf! Voor mij is een medemens altijd belangrijker, ik vergeet mezelf, ik denk niet aan mijn leven, ik denk aan het leven van mijn medemensen.

Zodat jullie mij goed begrijpen, wil ik jullie nog meegeven, hoe het ook in de toekomst zal zijn en alleen maar zijn kan. Ik stel maar een vraag: Is het nodig, dat jullie met jullie toestel voor een radio-omroep naar de zender gaan, om de uitzend frequentie van de desbetreffende zender te ontvangen? Is niet nodig. Jullie blijven mooi met jullie toestel thuis. Jullie schakelen dit toestel alleen maar in op een bepaalde zender. Op het gebied van een omroep zijn er meer zenders. Hier is er maar een. Jullie hoeven alleen maar het toestel in te schakelen, dit wil zeggen, de energie naar binnen halen, als u energie heeft. Stel je voor, je bent ontvanger, die de energie in het apparaat naar binnen haalt, via de schaalverdeling schakelt u op een bepaalde zender en u hoort wat deze zender uitzendt. En niet omgekeerd. Het maakt de zender niet uit, of het een of andere apparaat in orde is of niet. Om het in orde te houden, en de frequentie te kunnen ontvangen zijn er vakmensen. Dus, stel je voor, ik zou de zender zijn – zoals het ook werkelijk is – en jullie zijn de ontvangers, en de heer Enderlin is de deskundige, die dit apparaat in orde kan brengen. Dat is het beste bewijs daarvoor, als het ene of andere apparaat niet in orde is, hij het in orde brengt door te zeggen: Wakker worden en ontvangen! De zender zendt voortdurend en daarom is het niet nodig, dat de zender naar de ontvanger komt en omgekeerd. Iedereen blijft daar waar hij is, hij hoeft zich maar op de zender in te stellen. En omdat hij dat niet wist, moeten we vooraf gemeenschappelijk ontvangen. Intussen kan ik rustig weggaan uit Duitsland, ik kan ergens in het buitenland zijn, en jullie toch de Heilstrom zenden, maakt niet uit waar jullie zich bevinden, jullie hoeven zich maar in te stellen. Dat is nieuw voor jullie mensen, maar onbekend is het niet dat het via de kunstmatige weg hetzelfde is. Hier heb ik een apparaat uitgekozen, de radio, die door de mens is gemaakt. En wat van de Goddelijke kant komt, is het natuurlijke. Men zegt, de natuur is God. Dit heeft God voor ons laten groeien en bloeien, zodat wij mensen hier kunnen leven. Het is enkel de Goddelijk kracht. De energie bezitten wij allemaal, als wij die zouden weghalen, dan zouden wij niet meer kunnen leven. We zouden verstikken en niets zou meer groeien, en wee, als mensen zo functioneren, dergelijks zouden doen, dat dit gebeurt. Ik hoop, dat jullie mij hebben begrepen.

Niet schelden alsjeblieft als jullie pijn krijgen. Zonder pijn gekomen, met pijn thuis gekomen en nog twee, drie dagen. Wat is dat! Dan vraag ik mij te verontschuldigen. Maar wat eerst dood was en tot leven komt, is toch vanzelfsprekend.

Krijgt u de drang om te gaan, dan ga. Vraagt iemand of ik genezen heb, dan zeg ik zoals altijd, ik niet, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb alleen maar de Heilstrom juist verdeeld. Waar ik wist, dat het voor het lichaam in orde was, dat hij tot opname in staat was, dan kreeg hij de Heilstrom. Geen teken van genezing! Nooit ik!

Maar zoals hier in Duitsland zo weinig zieken zijn, zo weinig, 90 procent, niet veel, zo is het overal. En overal wacht men, overal wil ik helpen, en zal ik ook helpen. Het komt er alleen maar op aan, wie de kans krijgt. Is het vandaag niet Duitsland, dat heb ik ook al gezegd, dan is het morgen een ander land. Dan arme Duitsers! Dan was het dat met Gröning! Zoals ik meestal zeg: “Ja, de ziekte hebben jullie gehad.

Hopelijk hebben jullie mij begrepen. Wat mij betreft kunnen er tien verbodsbepalingen en nog eens tien maal tien verboden komen. Dan ga ik ergens zitten en praat met niemand, en waar de mensen elkaar ontmoeten, zullen ze hulp en genezing krijgen.

En hiermee ga ik afscheid van jullie nemen. Voor jullie verdere leven wens ik jullie de beste gezondheid.

Bron

Archief Bruno Gröning Stichting