

# ”Jeg er ingen mirakeldoktor”

Die Abendzeitung, München, 20.8.1949



## ”Jeg er ingen mirakeldoktor” sagde Bruno Gröning i et AZ-interview

Han vil blive i Bayern – indtil videre endnu ingen helbredelser

München. Oprindeligt beretning

Bruno Gröning, der har opholdt sig i München siden torsdag aften, gav i går et udførligt interview til to reportere ved "Abendzeitung", som de første journalister i München. Gröning sagde i løbet af samtalen gang på gang, at han stod overfor pressen med den yderste skepsis, fordi man allerede havde lavet "for meget postyr" om ham, som i sin tid i Herford, som folk endnu rejste til. "Jeg advarer pressen", sagde han, "mod at skrive usandheder, for sandheden vil alligevel bane sig vej. Hvis man fortsat giver mig vanskeligheder gennem forkert journalistik, må jeg overveje, om jeg ikke skal forlade Tyskland, og tage imod et af de mange generøse tilbud fra udlandet."

"Er De kommet til München, fordi De går ud fra, at De kan arbejde mere uhindret her end i Nordtyskland?" spurgte vi. Gröning svarer kun: "Ja, menneskeslægten i Syden."

"Hvad vil De gøre her?" – "I hvert fald foreløbig ikke helbrede." Gröning antyder, at han allerede har fået kontakt med nogle i München, som skulle gøre et systematisk arbejde muligt for ham. Med statslige eller andre myndigheder har han godt nok endnu ikke forhandlet. Gröning taler så om nogle "kursteder", hvor "de fra gaden vil komme syge ind, og til gården vil komme raske ud igen. De som ikke straks er helbredte, må blive nogle dage, for så med vished at blive raske." Sådanne kursteder vil

han ikke kun oprette i München, men overalt i Tyskland.

Bruno Gröning taler godt nok om sit arbejde, men ikke om sig selv. ”Jeg ved, hvem jeg er; og jeg ved, hvad jeg kan. Jeg vil ikke gerne tale om mig selv, for at det ikke skal se ud, som om jeg vil gøre propaganda. Jeg ønsker kun, at folk skal mærke, at en helbredelse for menneskeheden allerede er der.” Og så siger han meget understreget: ”Jeg er ingen mirakeldoktor! Jeg vil ikke, at folk skal anse mig for en ’ny Messias’ eller lignende.”

Gröning, den 43-årige danziger, gør heller ikke på nogen måde indtryk af at være en mystisk mirakelprofet. Hans billede, der allerede har været i hundreder af aviser, viser ham som et naturligt, ukrukket og beskedent menneske, der urokkeligt tror på sit kald. Han har – som han forklarer os – ikke først gennem sine helbredelsesresultater i Herford, på nogen måde fået den ide, at han skal hjælpe og helbrede menneskene.

Allerede, da han nemlig i 1945 kom tilbage fra sovjetisk krigsfangenskab, har han forsøgt, ”for at opdrage menneskene”, at opbygge et amatørteater, noget lignende som holdene i ”Moralsk oprustning”<sup>\*1</sup>. Allerede her har han ved sit ensemble opnået helbredelsesresultater. – Men han har, trods alle vanskeligheder, hidtil ikke mistet sin idealisme.

Umiddelbart får vi lejlighed til selv at overbevise os om hans uforklarlige kræfter: Da vi beder ham om at lade sig fotografere, blev han meget reserveret og giver os et portræt, som vi jo – hvis vi absolut ville have et portræt af ham – kan offentliggøre. Han tilbyder os også at signere det. Efter gentagne bønner lader han sig alligevel fotografere. Men billedet, som han har trykket os i hånden, giver pludselig en højst mærkværdig virkning: Da han opfordrer den ene af os til betragte det, mærker denne pludselig en kriblen i hænderne, og en varm bølge, der løber gennem hele hans krop. Gröning gentager eksperimentet hos den anden reporter – med samme forbløffende virkning.

Den anden reporters kone, tidligere en fejret sangerinde, har i årevis lidt af alvorlige kroniske betændelser. Hun har på grund af en lammelse af stemmebåndene måttet opgive sit erhverv. Allerede for uger siden havde hun skriftligt henvendt sig til Gröning, men fik ingen oplysninger, fordi Gröning var på rejse i udlandet. Gröning giver vores reporter et billede med sin underskrift: ”Send Deres kone billedet, og hils hende fra mig. Hun vil komme rask tilbage.” Uden at have set kvinden og kende hendes sygdom, ved han straks på sig selv sted og symptomer på hendes lidelse. – Fotografen giver han en lille papirkugle, som han skal bringe med hjem til sin syge far. To timer senere kommer fotografen og fortæller om sin fars mærkbare sundhedsmæssige bedring.

---

<sup>1</sup> ”Moralsk oprustning” kom frem i 1938 som en følgeorganisation af den såkaldte ”Oxfordbevægelse”. Denne blev grundlagt i 1921 af den amerikanske lutherske teolog dr. Frank Buchman, som en vækkelsesgruppe på grundlag af urkristendommen. Ved hjælp af teaterstykker, der blev opført af lægfolk, skulle tilskuerne blive ført til en ny livsførelse.

Det var den eneste behandling, Gröning hidtil har udført i München. Meldingen, at han allerede delvist har helbredt en lam kvinde, svarer ikke til kendsgerningerne. Han vil foreløbig heller ikke tage imod flere besøg. På spørgsmålet, hvad der skal ske med de mange syge, der brændende længes efter at komme sammen med ham, siger han: ”Folk har allerede løbet syge rundt så længe; de kan sikkert også have tålmodighed nogle dage endnu.” Gröning understreger stadig, at han først må skaffe sig et grundlag, og han må have ro til at få de retslige og administrative spørgsmål ordnet, før han kan optage sin helbredende virksomhed. Han advarer endnu engang udtrykkeligt imod at forsøge at træffe ham mod hans vilje, for ved sådanne forsøg fra de helsesøgende, eller forsøg fra pressens side på at fange ham med sensationsnyheder, vil han straks forlade München.

Han beder om som hidtil at sende al post til Herford, Wilhelmsplatz 7. Indtil nu skal der ligge over 80.000 breve fra hele verden i Herford, som alle skal være blevet besvaret. Gröning selv vil ikke vende tilbage til Herford i den nærmeste tid. Når han modtager helsesøgende i München, vil han rettidigt bekendtgøre det gennem os.

Foreløbig er han kun rede til, skriftligt med ganske korte angivelser, at blive præsenteret for særligt presserende og uopsættelige tilfælde. Disse kan blive sendt til ”Abendzeitung”. Vi vil sende dem videre. Gröning giver ganske vist på ingen måde løfte om helbredelse. ”Abendzeitung” kan for øvrigt på ingen måde besvare telefoniske, personlige eller skriftlige forespørgsler, og er i intet tilfælde i stand til at give Bruno Grönings adresse videre.

Gröning talte i går aftes i den bayriske radio. Hans ord tjente – som alle hans udtalelser i offentligheden – kun til, ”at den fulde sandhed kommer ud blandt folk”. Også forhandlingerne med filmen, som vi har hørt om, bliver af Gröning kun bragt til afslutning, når disse betingelser bliver overholdt.

-kie-/La.

## **Billedunderskrifter**

Side 1: Bruno Gröning blev i går eftermiddags af begge ”Abendzeitung”s journalister interviewet om sine meninger i sin bolig i München. Foto: Fosch

Side 2: Vort foto viser Bruno Gröning og en reporter fra ”Abendzeitung” med fru Hülsmann, i hvis bolig Bruno Gröning opnåede sine første massehelbredelser. Fru Hülsmanns søn Dieter, var Grönings først kendte patient. Han blev helbredt for muskelsvind.