

Moderen tror på Gröning – datteren bliver helbredt

Nordwestdeutsche Rundschau, 6.1.1950



Moderen tror på Gröning – datteren bliver helbredt

Vidunderlig helbredelse af en fyrbøder fra Wilhelmshavens 6-årige datter

I Emden taler alle i disse dage om "Messias'en" Gröning. Den vidunderlige historie om redning af en 6-årig lille pige, gik fra mund til mund, både om bord på lodsdamperen "Kommandeur Krause" og i byen, og hermed bliver den også kendt af en bredere offentlighed.

Den omtalte damper er ikke skueplads for denne mirakelhelbredelse, men er fyrbøder Pulfrig fra Wilhelmshavens arbejdsplads. Hans krop har i årevis været overanstrengt af møjsommeligt at skulle tjene det daglige brød foran det glødende gab, men hans sjæl er meget mere nedtrykt ved hans 6-årige datter Brigittes lidelse. Hun har for tre år siden i barnlig leg drukket ætsende natron, og bærer med forbrændingen af spiserøret en tilsyneladende uhelbredelig byrde i sit unge liv. Hun kunne ikke beholde noget mad i sig, og efter en operation blev hun kun holdt i live af forældrene med kunstig ernæring gennem en slange. I tre år har læger og professorer anstrengt sig for hendes helbredelse. En specialist fra Lübeck skal nu bringe redningen, og Brigitte venter der på den reddende operation.

Men moderen tror på Gröning og hans overjordiske helbredende kraft. Hun skriver til Messias'en i Bayern, får trøst, og et billede af mirakeldoktoren. Og det håbede sker: Fra Lübeck kommer der besked om, at operationen ikke mere er nødvendig, og at den lille Brigitte er rask.

Brigitte Pulfrig spiser nu igen som ethvert andet sundt barn, og opstår der problemer, stiller mor Pulfrig Grönings billede på bordet, og alt går godt igen.

Et personligt besøg i Wangerooge, mirakeldoktorens nuværende opholdssted, skal kun bekræfte den definitive helbredelse. Mens moderen allerede er klippefast overbevist, siger fader Pulfrig fra Wilhelmshaven: "Efterhånden tror jeg også på denne mand".

Moderen tror på Gröning – datteren bliver helbredt
Nordwestdeutsche Rundschau, 6.1.1950

Kilde:

Nordwestdeutsche Rundschau (Wilhelmshaven 1950) 6. Januar, S. 4