

## **”Jeg overfører kosmiske strålinger”**

Ammerländer Zeitung, 19.1.1950



### **Artikel**

## **”Jeg overfører kosmiske strålinger”**

Et natligt interview med mirakeldoktor Gröning på øen Wangerooge

(NWZ) Wangerooge. Mirakeldoktor Grönings virke på øen Wangerooge har, i samme grad som der dannes legender i offentligheden, givet anledning til stadigt større skarer af syge og invalider, der foretager den besværlige rejse over vadehavet. Friesland er fuldt af modstridende rygter om vellykkede og mislykkede helbredelser gennem Bruno Gröning. Selv vurderingerne fra de ”behandlede” patienter afviger stærkt fra hinanden.

Bruno Gröning tillod en af vore medarbejdere at være øjenvidne til en natlig helbredelsesaktivitet, og gav ham i tilslutning hertil, i et interview i sit privatværelse, udtalelser om sit arbejde og sine planer.

Fra rækken af vellykkede helbredelser, som vores iagttager kan garantere for som øjenvidne, vælger vi et tilfælde ud, fordi det var af en ligefrem fantastisk virkning, ikke kun for den nævnte selv, men også for de andre syge.

Erich Schütte kommer til Wangerooge med en alvorlig nervelidelse. Han måtte opgive sin stilling ved Orbisværket, fordi han siden marts 1949 var fuldstændig lammet på begge ben, og desuden var angrebet af den frygtede ”rystesyge” – et rystende billede på et sygdomstilfælde. ”Rejs Dem dog op”, sagde Gröning til ham. Et kort øjeblik studser ”befalingsmodtageren”, og så springer han pludselig op, kommer med hurtige skridt hen til mirakeldoktoren, og ved ikke, hvordan det er sket. Han kan gå igen. Smilende tager Gröning krykkerne i hånden, lader dem med et utroligt sving suse gennem luften mod sin udstrakte venstre underarm, så krykkerne splintres i to dele, som Gröning venligt overrækker den helbredte som ”souvenir”.

## En samtale med mirakeldoktoren

Sent på natten går vi med Gröning op ad ”Luftbahnhofs”<sup>1</sup> trappe til hans hotelværelse, og sidder nu overfor ham. Han er uden tegn på træthed, trækker sin jakke af og gør sig det behageligt. I mørkeblå pullover, derunder mørkeblå skjorte med et slips i samme farve, gør han et næsten sportsligt indtryk. Hans bevægelser er livlige og friske. Hænderne med overordentligt bevægelige fingre er særligt påfaldende. Over den første spæde begyndelse til et fuldskæg, som mirakeldoktoren lader stå på øen, gløder hans mørke øjne. Hans mørke, sort glinsende hår er strøget bagover i en nakkebølge.

På vores korrespondents spørgsmål om Grönings netop selv medoplevede muligheder, udvikler denne et langt tilbageblik over lægevidenskabens for ham åbenbart meget for langsomt fremskridende udvikling, og kommer til slut til strålebehandlingens område.

”Den nuværende lægevidenskab benytter i forstærket grad kunstig stråleenergi”, sagde han, ”men jeg modtager de naturlige stråler fra kosmos, og fordeler dem på mine syge. Dermed adskiller mine helbredelser sig grundliggende fra den mig ofte påduttede anvendelse af hypnose og suggestion.” På spørgsmålet, om helbredelsen er mulig for alle syge, svarede Gröning, at for mennesker, der følelses- og viljemæssigt er imod ham, er udsigterne ringe.

### Helbredelsesforbudet interesserer ikke

Helbredelsesforbudet for Gröning i Niedersachsen fejer han bort med en håndbevægelse. I fremtiden vil han ikke mere bekymre sig om sådanne forbud, men bevise for Tyskland og verden, at han er i stand til, overalt og gratis, at anvende de ham ”betrede kræfter fra den uindskrænkede Almagt”. Gröning vil ikke kun indrette sanatorier på Wangerooge og på forskellige steder i forbundsområdet, men overvejer desuden et boligkvarter, som skal finansieres af midler fra Gröning-stiftelsen.

### Udlandet kalder på Gröning

I dette øjeblik kommer informationschefen med den dagligt indkomne post fra udlandet. En bunke på flere hundrede breve fra alle kontinenter. ”Udlandet kalder på mig”, siger han, men jeg har givet tyskerne mit ord på at blive og at helbrede.

Politiet og de kommunale myndigheder forholder sig afventende og forstyrrer ham ikke. Kun ved Carolineslusen på fastlandet interesserede kriminalpolitiet sig for en mand, som man i ti år kun havde set komme humpende på krykker, men som pludselig gik alene igen og kørte på cykel. Under myndighedernes forhør blev den stakkels

---

<sup>1</sup> Anmærkning fra Bruno Gröning Stiftung: Under sit ophold på øen Wangerooge i januar 1950, havde Bruno Gröning fået ophold i hotel ”Luftbahnhof”

mand så ophidset, at han mærkede alle sine gamle lidelser igen. Næste dag ringede han skuffet og ude af sig selv til øen, hvor mirakeldoktoren personligt tog telefonen, og fjernmundtligt samvittighedsfuldt kurerede manden endnu engang.

Efter utallige cigaretter tager Gröning et dybt drag af et halvliters ølglas, hvori blomsterne allerede var visnet. Snaps drikker han efter nogle dage ikke mere, men i stedet rigtig meget kaffe. ”Dette var et sidste forsøg på en personlig genvinding af kræfterne”, sagde han, og mente sin Nordsøafstikker til Wangerooge. Så griber han ned i et kræmmerhus med jordnødder, og tygger en håndfuld kerner. Man ved ikke rigtigt, om det skal være hans aftensmad eller morgenmad, for over øen og brændingen gryer allerede den unge morgen.

## **Organisationen**

Organiseringen omkring mesteren, fungerer over telefonforbindelsen til fastlandet i hotel ”Seeblick” ved Friedrichslusen. Selv fjerncentralen Jever har fået besked på ikke at ringe nummeret 283 op før om middagen kl. 12.

I begyndelsen lod ”stabschef” Mecklenburg<sup>2</sup> sig ofte se i sin kostbare Mercedes på fastlandet, hvor det hed sig, at man måtte pejle stillingen. Liste for indregistrering af helsesøgende var lagt frem. Beretningerne om højden af betalingen varierede. Der blev hele tiden nævnt en sum mellem 25 og 500 DM, det vil sige, man tog slet ikke honorar. De helbredte patienter fik kvitteringer med bemærkningen ”gave til Gröning-kursteder”.

## **”Mesteren” kan også andet**

Forældrene til et af Gröning behandlet barn fik følgende telefonkald fra øen: ”Er fru x der?” ”Ja, hvad drejer det sig om?” ”Vi beder Dem om omgående at overføre den lovede gave, i modsat fald ser vi os tvunget til at gå rettens vej. Jeg gør Dem opmærksom på, at en vægning i givet fald kan blive til ulempe for barnet og Deres familie, for mesteren kan ikke kun gøre syge raske, men også gøre raske syge.” Den ramte familiefar havde nemlig pr. check betalt for behandlingen af sit barn, og havde efter fiaskoen ladet den spærre hos banken. Han lod sig dog ikke skræmme af den truende ”omvendte helbredelsesmåde”, og gav sagen til en advokat. Det drejer sig trods alt om 400 DM ...

At bedømme Grönings kvalifikationer, må være videnskabens sag. I praksisen er der lige så mange positive som negative fænomener. Men i hvert fald har endnu ingen udnævnt instans set sig foranlediget til at hindre vejen til Gröning for de plagede mennesker med alvorlige sygdomme, og de helsesøgende – det er ikke kun dumme,

---

<sup>2</sup> Anmærkning fra Bruno Gröning Stiftung: Det korrekte navn skrives ”Meckelburg”.

**”Jeg overfører kosmiske strålinger”**

Ammerländer Zeitung, 19.1.1950

---

det er de ikke alle – slutter enhver diskussionen med, at de ikke ville lade noget middel være uforsøgt for at få lindring for deres lidelser. Men ligesom de troende tillidsfuldt stoler på mesteren, må det være andre tilladt at holde fast ved en distancerende skepsis. (m)

Kilde:

*Ammerländer Zeitung* (Westerstede 1950) 19. Januar, S. 4