

Helbredt gennem Gröning

Nordwestdeutsche Rundschau, 27.1.1950



Meddelse

Gröning i Oldenburg

Torsdag dukkede Gröning fuldkommen overraskende op i Oldenburg. Fra kl. 12.30 til 13.30 besøgte han en familie på Langen Straße, som blev helbredt af ham den 2. januar på Wangerooge. Ved denne lejlighed befriede han en naboerske fra et alvorligt gangbesvær. Kvinden, der i flere år havde et stift knæ, var straks efter helbredelsen i stand til at udføre talrige knæbøjninger, går siden i går uden besvær op ad trappen, og danser hele tiden rundt af glæde over sin helbredelse.

Herefter aflagde Gröning også en familie, der bor på Burgstraße, et kort besøg. Som det forlød i Grönings omgivelser, agtede "mirakeldoktoren" at opholde sig i det oldenburgske område til slutningen af måneden. Nøjagtig angivelse af, hvor Gröning opholder sig i disse dage, kunne man ikke få. - - nwr -

Artikel

Helbredt gennem Gröning

Oldenburger, som Grönings "mirakelkur" hjalp.

Oldenburg (egen beretning). Al skepsis overfor "mirakelkure" hjælper ikke noget. Utallige oldenburgere, der først var lige så skeptiske som en journalist, har i mellemtiden været på Wangerooge og er blevet "helbredt" af Gröning. Hvordan videnskaben bliver færdig med fænomenet Gröning, bliver dens sag. Kronikøren har konstateret den kendsgerning, at så og så mange oldenburgere er lykkelige, som ikke var det for

to-tre uger siden på grund af en eller anden årelang lidelse eller skrøbelighed. Gröning, "mirakeldoktoren", hjalp dem.

Med tog, i egen bil og i busser er de kommet invaliderede til deres Gröningbesøg på Wangerooge, vel i intet tilfælde med en bestemt tro, højst besjælet af et vagt håb, eller styret af tanken om også at udnytte denne "chance" for at blive rask igen. Mange er blevet raske gennem Grönings massehelbredelser, mange ved enkeltkonsultationer. Men alle, som er kommet syge hertil og er vendt raske hjem, betragter helbredelsen på sig selv som effektiv.

Man må selv have set og talt med disse oldenburgere, før deres behandling og i dag, for at kunne fatte mysteriet, som skete her. Deres beskrivelser bekræfter med hyppig trækken på skuldrene, det vanskeligt begribelige, og i deres øjne kan man læse det uforståelige ved det, deres forundring og umuligheden af at kunne begribe det. Blikke og ord vidner om, at de fortæller en noget, hvis troværdighed de som ikke tilstedeværende selv måtte tvivle på.

Der er fru W., datter af en oldenburger slagemester, der blev befriet for en galdelidelse af "mirakeldoktoren" Gröning. Efter nogle temmeligt uvæsentlige ord sagde Gröning til hende: "Kør nu hjem!" Allerede samme aften fik hun feber. Næste morgen var hun fri af alle de vanskeligheder, hun havde tålt i årevis. I dag, efter godt to uger, føler hun sig "som nyfødt", og kan tåle fed mad og piskefløde – ting, som hun hidtil har måttet give afkald på.

Og der er denne oldenborgske forretningskvinde, hvis fedme havde givet hende mange vanskeligheder. Da Gröning sad overfor hende, rumsterede det i hende, "som om alt blev revet bort". Vægten er den samme, men vanskelighederne er forsvundet, og i de tre uger, der nu er gået siden hendes helbredelse, er det almene velbefindende ikke formindsket, men steget.

Det siger alle oldenburgere, der er blevet helbredt af Gröning, og som vi selv har talt med: "Miraklet" virker fortsat! Også hos den spinkle 17årige fra Hude, der fik børnelammelse som fireårig, og siden har været forkrøblet i den ene side, gør efter helbredelse på Wangerooge dagligt fortsat fremskridt. Hendes hoved lå i 13 år nede på skulderen, brystet var indsnævret på den ene side, så bare det at trække vejret var vanskeligt for barnet. Den alvorlige holdningsfejl fik fra år til år det ene skulderblad til at træde stærkere frem, og fødderne bliver svage og uudviklede. I dag sidder pigens hoved lige, brystet har strakt sig, puklen er tydeligt ved at forsvinde. fødderne bliver stadig kraftigere, læggene bliver tykkere, og folk fra Hude kan ikke komme sig af forbavselse og undren.

Også en oldenborgsk forretningsmand, der tidligere engang havde nyresten, og siden har lidt af nyresmerter, er efter en konsultation hos "mirakeldoktoren" på Wangerooge fri af alle lidelser. Lige så succesrig var Gröningkonsultationen for hans 79årige svigerfar, hvis hænder i lang tid havde rystet. Straks efter konsultationen

kunne den gamle tænde en cigaret med rolige hænder, og i dag barberer han efter mange år sig selv!

De samme resultater beretter oldenborgere om, der har deltaget i Grönings massehelbredelser. En kendt oldenborger, som fra det ene minut til det andet er sluppet fri af sine betydelige aldersskavanker, klarer i dag distanceløb, som han ikke engang har svunget sig op til i sin ungdom. Hans knæ ville ikke mere, men i dag er hans knæ så smidige, at han uden vanskeligheder ville kunne danse samba eller rasta.

Forskellige oldenborgere har på Wangerooge selv set, hvordan Gröning fra vinduet råbte til en lam, der gik over gaden på krykker: "Kast krykkerne bort!" – Manden "gjorde, som han blev befalet", og kunne gå igen.

Men det mærkeligste er den vidunderlige helbredelse af en lille pekingeser hund, der er kendt i hele Oldenburg, som i Grönings konsultationstid på Wangerooge smuttede mellem sin "mors" ben. Denne lille hund havde forkrøblede bagben. Da dens "mor" helbredt rejste sig op, sagde Gröning til hende: "Pas godt på Deres hund, kære frue!" Den lille hund hylede omkring et kvarters tid derhjemme, hvad den ellers aldrig har gjort. Siden har den glædet sig over lige bagben, og selv om den er en pekingeser, er den "mopse"-velfornøjet!

En anden oldenborger, som i omkring 8 dage forgæves havde ventet på at komme ind til Gröning, blev kaldt ind til Gröning i det øjeblik, hun ville rejse bort. Gröning undskyldte for den lange ventetid, og fortalte hende, hvorfor hun i så lang tid ikke kunne få kontakt med ham. Også denne "patient" føler sig helbredt i dag.

Kilde:

Nordwestdeutsche Rundschau (Wilhelmshaven 1950), Ausgabe Oldenburg, 27. Januar, S. 5